



# PROPELLERBLADET

*Organ för FFFVs kamratförening*

*Nr 60 Årgång 49*



# 1998

# ***PROPELLERBLADET***

Organ för FFV Kamratförening

Redaktör och ansvarig utgivare: Leif T Larsson

I redaktionen ingår: Styrelsen

Föreningens styrelse:

- \* Ordförande: 6336  
Leif T Larsson, Bergsunds Strand 23, 117 38 Stockholm. 08-84 99 34
- \* V ordförande: 6060  
Bengt Svensson, Skogslundsvägen 4, 732 48 Arboga. 0589 - 132 14
- \* Kassör: 5746  
Rolf Olsson, Turedalsgatan 42, 732 31 Arboga. 0589 - 135 48
- \* Sekreterare: 5858  
Åke Tedesjö, Bakbordsvägen 14, 724 76 Västerås. 021 - 35 44 06
- \* Ledamot: 4929  
Karl Gardh, Anders Johanssonsg 22K, 732 47 Arboga. 0589 - 139 14
- \* KFUK-KFUMs representant: 5524  
Roland Rehnback, Iduns Väg 6, 723 55 Västerås. 021 - 206 30  
Adjungerad  
Larsowe Roman, Råbykorset 38, 724 69 Västerås. 021 - 35 86 91
- \* Suppleant: 5325  
Jan Welin, Vretvägen 35, 732 32 Arboga. 0589 - 136 49
- \* Suppleant: 5716  
Per Åke Angelöv, Grindgatan 50, 589 23 Linköping. 013 - 15 12 02

1999 års medlemsavgift är 50:- (Femtio kronor)

Postgiro 34 02 04 - 7

Hemsida: <http://home.bip.net/ake.tedesjo/>

Flygförvaltningens Verkstadsskolas Kamratförening

## GOD JUL ALLA KAMRATER!

Nu har vi gjort nr 60 av Propellerbladet! Ni undrar säkert över förhållandet nr 60 och årgång 49 men fram till 1955 kom det ut två och ibland tre nr per år. Så vi kan väl påstå att det var bättre förr även om vi idag har fler sidor och högre teknisk kvalitet. Men imponerade blir vi över de äldsta alstren med tanke på den tidens möjligheter.

Årets kamratträff blev speciellt uppskattad av de som kunde besöka sitt gamla elevhem Johannisberg. Ett minnesaktiverande inslag i utställningen var identifieringen av porträttbilder. Den var oss till stor hjälp så nästa gång kommer den igen eftersom vi har gott om odaterade bilder. Tack för hjälpen! Skolan besöktes kanske för sista gången men Johannisberg kanske vi kan återkomma till om nu KFUK-KFUM fortsätter nyttja och tillse byggnaden.

Vi hälsar Larsowe Roman och Roland Rehnback välkomna i styrelsearbetet.

*Gott Nytt År!*

**Styrelsen**



Roland



Bakre raden: Leif, Karl, Bengt och Per-Åke

Framre raden Åke, Jan och Rolf



Larsowe

## **KFUK-KFUM:s adjungerade representant presenterar sig!**

Hej alla glada flygarvänner. Då har det blivit min tur att ge Er lite information om min person. Mitt namn är Larsowe Roman, jag föddes och växte upp i Örebro. Efter avslutad skolgång blev jag lastbilschaufför och senare lagerchef i min fars företag. Så småningom tillbringade jag två år med studier på Sigtuna Folkhögskola, och sedan ytterligare ett par år på handelsgymnasium i Örebro.

År 1966 började jag att arbeta hos det stora företaget ASEA, vid dess Göteborgsfilial. Året därpå flyttade vi dvs min hustru Birgitta och jag hit till Västerås. När Ni läser detta har jag just avslutat mitt yrkesverksamma liv med förtidspension. Det blev drygt 32 år på ASEA / ABB. Under dessa år har jag på min "fritid" studerat juridik, ekonomi, marknadsföring; är teleteknisk ingenjör och arkivarie.

När det gäller föreningar av olika slag, har jag nog varit ganska aktiv även där. Är för närvarande medlem i Västerås Amatörradioklubb, Sveriges Sändaramatörförening, Odd Fellow, KFUK-KFUM, Stiftelsen Bergslagsarkiv, Näringslivets Arkivråd, Släktforskarklubbarna i Nora, Gränna och Västerås samt DIS-Aros i Västerås och numera även FFVK.

Mitt intresse för flygplan och flygtrafik överhuvudtaget, väcktes i tidiga barnaår och detta förstärktes under de år jag arbetade som teknisk skribent på Quintus-byrån vid ASEA Metallurgy där man tillverkade högtryckspressar för bl.a. delar till flygplan. Detta gör att flygintresset fortfarande håller i sig och när jag får tag på litteratur eller tidningar om flyg så läser jag det gärna.

Varma Hälsningar från en av KFUK-KFUM-representanterna.

Larsowe Roman

## Kamratträffen med årsmöte 1998

Den 6 och 7 juni gick årets träff av stapeln. Vi var ett drygt 80-tal, som hade vikt helgen för en stunds gemensamhet med klasskamrater och föreningsmedlemmar i den miljö, som vi alla känner sedan tidigare.

Vi hade den unika möjligheten att besöka såväl den gamla skolan som elevhemmen på Johannesberg och Lövudden.

Lördagen bjöd på ett ganska bra väder med sol, medan söndagen var regnig. Men vad gjorde det, när man träffade trevliga vänner och var i en miljö som vi hade så mycket gemensamt med.

Jag måste säga att Johannesbergs herrgård var en höjdare. Den står för närvarande tom och väntar på en hyresgäst eller en ev köpare. Skicket är fantastiskt. Källaren är svårt att känna igen från förr, den mörka och ogästvänliga. Den är numera renoverad och har valv som skulle passa vilken restaurangverksamhet som helst.

Renoverad är fö hela herrgården, mest en uppsnygning utvändigt.

Invändigt känner man lätt igen sig från förr, stora ljusa rum med kraftiga golvplank. I sin helhet är herrgården i ett mycket bra skick, och för den som har råd är det säkert ett mycket bra köpobjekt.



Västerås kommun ställde välvilligt upp när jag frågade, efter att ha berättat om vårt förflutna där, om vi fick disponera herrgården under vår

träff. Detta gjorde att vi nu kunde ställa upp vårt utställningsmaterial där, vilket uppskattades av besökarna.

Johannisbergsskolan är sig lik, ser i stort ut som förr både invändigt och utvändigt. Även här lånade Västerås kommun välvilligt ut er nyckel så att vi kunde beskåda lokalen invändigt.

Övervåningen kom vi inte åt eftersom den är uthyrd till omsorgsförvaltningen och var tillbommad.

Nedervåningen var i stort sett tom med undantag för någon båt som har blivit kvar från vinteruppställningen. Vad jag förstod från kommuns sida var att nederdelen av skolan används som uppställningsplats för båtar under vintersäsongen.

Nåväl, trots att maskiner och utrustning var borta så var det lätt att känna igen sig. Filspånen satt på något sätt i väggarna, eller var det kanske i golvet. Många kommentarer fälldes i snickarverkstaden framför fundamentet till maskinhyveln, skolans "dödsmaskin", där många elevers fingertoppar föll i blod trots lärarens stora förmaning före användningen.

Omklädningsrummet med en dusch men med många tappkranar och rostfri ränna fanns där. Nu med både varmt och kallt vatten. Hur var det på vår tid, fanns det varmvatten där?

På baksidan fann vi Erik von Köhlers cykelställ i aluminium med överbyggnad väl förankrade. Många mindes vilket vindfång det var när höststormarna kom.

Vi som en gång var med och servade tryckluftskompressorn, upptäckte att samma gamla kompressor fanns kvar i kompressorrummet.

Idag står skolan och väntar på att bli "uppäten" av den moderna bebyggelsen, som rycker allt närmare. Så länge flygfältet är kvar kommer också skolan att stå där, men planer finns för dess avveckling.

Senare delen av lördagseftermiddagen och kvällen ägnades åt mer eller mindre klassvisa träffar. Några av oss var på en gemensam middag på

den nybyggda restaurangen på Djäknebergets topp, med utsikt över staden och en bit ut på Mälaren. En mycket trevlig kväll hade vi tillsammans.

Söndagen startades upp på det traditionella sättet med ett korum. Tyvärr var vädret sådant att vi fick vara inomhus men dock i det fina kapellet, som vi för övrigt hade ett tidigt invigningskorum av David Molin redan 1984.

För första gången var det en FFV elev som höll korumet. Det var 4220 Arne Yngvesson som vid vår förfrågan välvilligt ställde upp. Det tackar vi för.



Arne talade om vår gemensamhet med KFUM och den bortgångne Erik Tunås samt våra söndagsmornar med korum i friluftskyrkan. Antingen man är troende eller ej, så kan vi nog vara överens om att de värden som KFUM och övrig kristenhet står för inners inne tar tag i oss och ger en djupare dimension i tillvaron, inte minst om vi drabbas av motigheter och sorg. Han fortsatte med att sända en tacksamhetens tanke till Erik Tunås och hans medhjälpare för allt som de har

skapat och för allt som de har givit oss.

Avslutningsvis läste Arne en vers skriven av Gustav Fröding:

*Så låt din kraft, som djup och rik, naturens egen sanning lik.*

*Steg ned i mig som ung, med åren bli en fridens stilla kraft i mig,*

*som älskar dig och som av dig, du ljusa ande, lärt och lär*

*att sky mig själv och älska allt, som är.*

Därefter serverades kaffe med smörgås och sedan fram till årsmötet var det fritt fram att vandra runt på Lövudden och vår utställning på Johannisbergs herrgård. Även skolan var öppen för de som inte var där på lördagen.

Årsmötet var välbesökt och avhandlades helt enligt våra stadgar. Vad som avhandlades ser du i årsmötesprotokollet som finns på annan plats i tidningen.

Årets träff avslutades med den traditionella middagen, som drygt ett fyrtiotal hade stannat kvar för att avnjuta i den gamla elevmatsalen på Lövudden.

Ännu en träff med årsmöte, 1900-talets sista, kunde läggas till handlingarna. Vi startar upp ett nytt sekel, förmodligen ett sista för vår kamratförening, med en ny träff någon gång i maj eller juni år 2000. På återseende.

5858 Åke Tedesjö





---

**Protokoll fört vid årsmötet på Lövudden den 7 juni 1998  
för Flygförvaltningens Verkstadsskolas Kamratförening  
(FFVK)**

- §1. Årsmötet öppnades av styrelseordföranden 6336 Leif Larsson som hälsade de drygt 60-talet deltagarna, varmt välkomna.
- §2. Dagordningen lästes upp och godkändes.
- §3. Till årsmötets ordförande valdes, som vanligt, enhälligt 4219 Gunnar Wikström.
- §4. Till årsmötets sekreterare valdes 5858 Åke Tedesjö.
- §5. Till att justera årsmötesprotokollet och tillika rösträknare, valdes 4825 Åke Rinneby och 4706 Göran Ekelund.
- §6. Kallelsen till årsmötet har skett helt enligt stadgarna. Varje medlem har fått sig tillsänt en inbjudan till såväl en kamratträff som föreningens årsmöte.  
Även i vår tidning Propellerbladet har årsmötet varit annonserat.
- §7. Styrelsens verksamhetsberättelse med en kassarapport för tiden 1996-04-01 till och med 1998-03-31 fanns tillgängliga för mötesdeltagarna.  
Verksamhetsberättelsen godkändes av årsmötet.
- §8. Revisorernas berättelse lästes upp av 4814 Eine Clasén (5703 Arne Brahm).  
Den godkändes av årsmötet.  
Eine berömde ordningen i styrelsens papper.
- §9. Revisorerna framförde ett varmt tack till styrelsen för ett väl utfört arbete under verksamhetsperioden.  
Därefter föreslogs ansvarsfrihet för den avgående styrelsen, vilket enhälligt godkändes av årsmötet.

- §10. Till föreningens och styrelsens ordförande för en period om två år omvaldes 6336 Leif Larsson.
- §11. Till ledamöter i styrelsen för en period om fyra år omvaldes 5746 Rolf Olsson och 4929 Karl Gardh.
- §12. KFUK/KFUMs representant i styrelsen för en period om två år. Vid förra årsmötet bordlades denna punkt.

I sista stund har vi från KFUK/KFUMs sekreterare John Sternå fått ett namn. Han meddelar att Larsowe Roman är villig att vara med i styrelsen och representera KFUK/KFUM. Detta kom dock inte till valberedningens kännedom varför dom hade föreslagit en annan lösning.

Valberedningens förslag var att välja in 5524 Roland Rehnback på denna plats.

Efter en del diskussioner föreslog ordföranden en omröstning på följande två förslag:

1. Välja in Larsowe Roman som ordinarie och Roland Rehnback som adjungerande.
2. Välja Roland Rehnback som ordinarie och Larsowe Roman som adjungerande.

Årsmötet valde med stor majoritet alternativ 2.

Till ordinarie styrelseledamot i två år på platsen som KFUK/KFUMs representant valdes Roland Rehnback samt Larsowe Roman som adjungerande.

- §13. Till styrelsesuppleanter för en period om två år omvaldes 5325 Jan Welin och 5716 Per Åke Angelöv.
- §14. Till revisorer för en period om två år omvaldes 4814 Eine Clasén och 5703 Arne Brahm.

