

# PROPELLERBLADET



Organ för FFV:s kamratförening

# **PROPELLERBLADET**

Organ för FFV Kamratförening

Redaktör och ansvarig utgivare:

Karl Gardh

I redaktionen ingår:

Styrelsen

Föreningens styrelse:

Ordförande:

Karl Gardh, Anders Johanssonsgata 22K, 732 00 Arboga, 0589/13914

V ordförande:

Jan Åke Åkesson, Ekoxgatan 15, 736 00 Kungsör, 0227/12349

Kassör:

Rolf Olsson, Turedalsgatan 42, 732 00 Arboga, 0589/13548

Sekreterare:

Karl Otto Granath, Gamla Vägen 7, 722 33 Västerås, 021/60935

KFUM-KFUK repr:

David Molin, Polstjärnegatan 59, 724 60 Västerås, 021/116324

Suppl:

Göran Norlen, Plåtbergsgatan 34, 724 74 Västerås, 021/358630

Suppl:

Tord Liljequist, Flintmästargatan 91, 723 53 Västerås, 021/133542

1980 års medlemsavgift 15:- (Femton kronor)

Postgiro 340204-7

Flygförvaltningens Verkstadsskolas Kamratförening



Det stod att läsa i ett gammalt propellerblad att FFVK:s styrelse ska ha sitt säte i Västerås för att allt ska fungera bra. Vi vet inte hur det har fungerat före vår tid, men sedan 1974 har allt fungerat mycket bra tycker vi trots att medlemmarna i styrelsen är bosatta i både Arboga, Kungsör, Västerås och Tillberga. Kontakterna emellan oss har väl inte alltid varit så där regelbundna, men när hösten kommer och det börjar dra ihop sig till ett nytt Pb då blir det desto tätare mellan styrelsemöten och telefonsamtal. Är det sedan en kamratträff på gång ökar aktiviteten ändå mer.

Och kamratträff blir det 1980. Vi har försökt förlägga den till en helg där vi tror att det ska passa de flesta. Vi har även tänkt ordna med en lämplig husvagnsupställningsplats, och gästhamn finns det ju på Lövudden för den som vill komma sjövägen (mer om det på annan plats).

Hur som helst och vilket färdssätt ni än väljer så hoppas vi på en stor uppslutning kring 1980 års kamratträff. Som tidigare nämnts så är vi tacksamma för alla förslag och ideer som kan göra träffarna intressantare och aktivare, har ni något som kan vara lämpligt att ta upp på dagordningen så hör av er. Adresser och telefonnummer till oss finns på bladet intill.

Med dessa rader önskar tomtarna alla välkomna till kamratträffen och en God Jul och Ett Gott Nytt 1980.

Styrelsen.



1979 års Propellerblad gick ut till 549 (530) adresser. 240 (225) medlemmar har betalat in medlemsavgift för 1979. Motsvarande siffror föregående år inom parentes. Fyll i bifogade inbetalningskort och låt det följa med nästa gång du betalar dina räkningar. Känner du någon FFV-are som ej fått Propellerbladet, notera elevnummer, namn och adress på inbetalningskortet eller meddela styrelsen på annat sätt.

SAXAT UR GAMLA

# PROTOKOLL

2 november 1947  
 § 5d  
 På Herr Yngvessons fråga angående kamratföreningens namn, beslutade mötet att det i fortsättningen skulle vara FFV:s kamratförening

30 oktober 1949  
 § 5  
 Prisutdelning förrättades av Ing Ahlgren. I handbollsturneringen tog Västerås sin andra inteckning i vandringspriset. På andra plats kom Johannisberg och 3:e Linköping. I bordtennis segrade Arboga och även de tog sin andra inteckning i bt-vandringspriset.

26 oktober 1951  
 § 3  
 Föreningens kassa genomgicks och befanns vara i fullgått skick.

2 mars 1952  
 § 11  
 Beslöts att Ing Ahlgrens förslag till ändring av årsavgiften till 2:-/år för samtliga medlemmar skulle gälla.

27 aug. 1950  
 § 5

Vid dragning av vinnare till korsordstävlan i Propellerbladet befanns att Inge Görjevik vann 1:a pris á 5 kronor. ★ ★ ★ ★

## NOSTALGI

När jag av redaktionen blev ombedd att till årets Propellerblad skriva några rader blev jag glad över denna puff för att på detta sätt dels kanske få återuppleva något som hände för nu ett trettiootal år sedan (en i detta perspektiv mycket lång tidsrymd) dels också få sända några hälsningar till FFV-are och andra vänner runt omkring i landet.

Jag tillhörde den lilla skara av tjugo ynglingar som mitt under krigets dramatiska skeden fick inträde till flygvapnets lärlingskola - FLS - som benämningen då var. Året var 1942 och tidpunkten för inställelsen i Västerås på KFUM:s dåvarande lokaler, Stora gatan 13, var - om jag minns rätt - den 3 augusti. Då hade till skolan under februari månad samma år intagits de tjugo första eleverna som alltså erhöill elevnumren 1-20. Självt fick jag numret 40 i den under året intagna skaran.

Som väl de flesta känner till var internatet förlagt till Johannisbergs herrgård som hade rustats upp för behovet. Här bodde och trivdes vi trots de speciella förhållanden vad gäller ransoneringar av mat och andra viktiga förnödenheter som då gällde. Jag kan i detta sammanhang som en kuriositet nämna att i meddelandet från flygförvaltningen om att man blivit antagen var - förutom tid och plats för inställelse jämte vilken utrustning som skulle medföras - också detaljerade anvisningar om vilka giltiga inköpskuponger för socker, smör och andra ransonerade livsmedel som måste medföras till elevhemmet. Som väl också är bekant var skolans lokaler då förlagda till en hangarbyggnad vid centrala flygverkstaden (CVV) som, från Johannisberg låg på motsatta sidan av Mälaren. Skolans förste rektor, civilingenjör Sven Nylinder, som var en i många avseenden färgstark personlighet, ansåg att ett lämpligt transportsätt borde vara per båt. Därför anlätades en båtbyggare från Stockholms skärgård för att som instruktör leda byggandet av ett par större båtar avsedda för rodd och segling. Åtgärden var säkert också ett led i strävan att ur fostrandets synpunkt skapa aktiviteter som frammanade diciplin och samarbete. Ja mycket kan berättas om dessa mycket givande och utvecklande år som sedan följde. Det är några händelser och inslag som för mig framstår som minnesvärda och som kanske kan intressera.

Som tidigare nämnts var skolan första tiden förlagd till en hangar vid CVV.

När KFUM:s elevhem i Malmslätt skulle invigas deltog jag som representant för kamratföreningen. När vi befann oss där kom meddelande om att hangarbyggnaden hade brunnit ner och skolan stog utan lokaler. Detta var en dramatisk händelse förorsakad av svetsarbete som sedermera medförde att skolan förlades till en hangarbyggnad vid Johannisbergs flygfält.

Man hade under en period under de första åren en föreståndare på Johannisberg som av någon anledning en vacker dag helt sonika försvann. Detta vållade naturligtvis stor uppståndelse som också huvudstadens kvällspress bevakade där bl a i en av de större tidningarna i en stort upplagd förstasideartikel försvinnandet meddelades, och där framhöll man att med stor sannolikhet var det eleverna som låg bakom. Självfallet blev vi alla irriterade av detta påhopp och en förklaring begärdes. Det framkom sedermera att den journalist som var upphovet till artikeln hade, när han såg namnet Johannisberg, kopplat ihop detta med en anstalt med samma namn för missanpassade pojkar och p g a detta dragit vissa slutsatser.

Uppgiften dementerades senare i tidningen med några rader på en undanskymd plats.

Skall väl också nämna att vederbörande person efter en tid dök upp välbehållen, dock inte som föreståndare. Tror att det var några personliga förhållanden som låg bakom trasslet.

Annars var, vill jag påstå, livet på elevhemmet idylliskt och givande. Jag tror att de allra flesta av oss minns dessa år med glädje och tacksamhet för vad de givit oss i för en ung människas liv så viktig period. Ett av de initiativ som i ett tidigt skede togs var att ge en skolning i föreningsliv, att sammanträda, yttra sig, föra protokoll etc.

På ett samkväm föreslog därför föreståndaren - nu bortgångne Aron Hallman - att vi borde bilda en kamratförening.

*Forts på sid 9*

EN TIDSEPOK ATT MINNAS

Pensionärer har mycket att uträtta. Allt som inte hanns med under ens aktiva tid skall nu fullföljas. Så är även fallet med mig. Hur många telefonsamtal redaktionen för vårt kontaktorgan "Propellerbladet" fick offra, innan vi fick kontakt vet jag ej, men otaliga var de kvällar min hustru meddelade att nu har FFV-grabbarna ringt igen. Men se. Trägen vinner. En kväll fick jag höra Kalle Gardhs trygga stämma i luren. Vill du teckna några minnen från FFV-tiden var frågan. Klart man vill. Efter vårt samtal började en febril tankeverksamhet. Vad kan man nu skriva om. Det kanske går bra- det passar inte o s v. Efter att tankar virvlat runt i ens arma skalle och allt var ett enda virrvarr beordrade jag fram en kopp extra starkt kaffe. Under den följande pausen kom jag att tänka på filmen "I huvudet på en gammal gubbe", har du sett den så vet du hur jag kände mig.

Varje människa indelar nog sitt förflutna i tidsepoker. Själv vill jag indela min tid här på jorden i sex avsnitt.

1. De lyckliga barndomsåren och skoltiden.
2. De mörka åren efter skolan med den arbetslöshet som präglade tillvaron.
3. Jag fick anställning vid ASEA i Västerås. Anställningen kunde betraktas som fast. Man kände trygghet. Trots detta betraktar jag ASEA-tiden som trist.
4. CVV-tiden. En stimulerande tid där man kunde följa flygvapnets utveckling från B3, T2, Caproni fram till 29-an.
5. FFV-tiden. Jag nämner inte mer i inledningen. Artikeln ska ju handla om dessa år. En oförglömlig tid.
6. Åren efter FFV kom att röra sig om utbildningsfrågor vid FFTS. De sista åtta åren vid FMV-F:U krigsorganisationsdetalj. En mycket givande tid.



Min första dag vid FFV

Den 1 aug 1949 traskade man så ut till Köpingsvägen för att passa personaltransporten till skolan. Efter en mycket kort genomgång av arbetsuppgifter blev det sedan framtagning av verktygssatser för årskurserna 48 och 49. Det var en fin uppsättning verktyg dessa årsklasser fick kvittera ut. Bara nya grejer. All gammal utrustning blev ju förstörd vid branden i sjöhangaren vid CVV. Lokaliteterna var jag väl bevandrad med efter några års extraknäck hos den föregående hyresgästen Arosflyg.

Om jag inte minns fel anlände eleverna till skolan den 3 aug. Nu ställdes man inför nya uppgifter. Att basa för vuxen personal hade jag en viss vana med sedan CVV-tiden som biträdande förman. Nu var det fråga om unga grabbar. Någon miss till att börja med gick väl inte att undvika. Jag tror dock med fog kunna säga att vi kom bra överens och att arbetsuppgifterna blev utförda till belåtenhet. Nu konfronterades man med en blandning av dialekter från hela riket. Som du vet har inte ett verktyg samma benämning i hela landet, ibland var det svårt att skilja på begreppen synvinkel - ögonmått - och en vedertagen benämning på ett verktyg i Skåne eller övre Norrland. När vi färdades till lunchen på Lövudden den dagen frågade rektor vad jag hade för uppfattning om den nya tillvaron. Mitt svar, att det gick väl an om det inte vore så förbaskat med skåningar kom att framkalla en del munterhet i bilen. Rektor Ahlgren var ju skåning till börden även om han inte var från Knisslingetrakten där enligt uppgift den mest genuina skånskan talas. Har jag fel?

För mig kom tjänsten vid skolan att omfatta tretton år. En trivsammare arbetsplats får man nog söka vida omkring för att finna. Var finner man en elevkår där de mest lämpliga testats fram från hela Sverige? Jag skulle kunna skriva och nämna många namn. Som gammal idrottsreporter vill jag inte nämna någon i detta vinnande lag före någon annan.

Det var god sammanhållning i lärarkåren och kontakten med elevhemmen och dess personal gav många trevliga stunder. I denna jäktande tid blir det sällan tid för fortsatta kontakter. Hoppas det blir bättre i fortsättningen.

Några glada minnen

Vem kommer ihåg trädet utanför grinden som med åren fick ett utseende som väl passat in i en Hitchcock-triller. Rektor ville ha bort trädet p g a dess placering invid en sten var det förenat med svårigheter att såga ned det. Driftvärnet fick då i uppdrag att spränga bort det. En yngling fick i uppdrag att borra ett hål in till halva stammen varefter en försvarlig laddning av sprängdeg pluggades in. Ett femtontal vaktposter placerades ut på betryggande avstånd. "Tänt var det här" - alla väntade på trädets himmelfärd - ingenting hände - någon av de närmast placerade hade hört något som liknade ett avfyrat knallpulver - lång väntan och sedan undersökning. Det visade sig att den del av stammen som inte var borrad var murken. Detta orsakade att när tändhatten bricerade kastades sprängdegen upp och satt snyggt och prydligt på grinden. Ny borrning beordrades och trädet fick så småningom sin himmelfärd.

Kommer du ihåg Lillan. Det lilla flickebarn som jag tror anställdes direkt efter folkskolan. **Impulsiv** till tusen. Flickor i den åldern har väl sina kärleksbesvär. Hon beklagade sig en dag att hon bet på naglarna och undrade om det fanns något bra medel mot detta. Hjälpsamhet är ju också en dygd, och någon kom fram till att brunlever var bra. Bottensatsen i en pyts man tvättat penslar i hade lämplig konsistens. Undermedlet penslades på följande morgon och Lillan förklarade när arbetsdagen var slut att det var toppenbra. Hon hade inte bitit på naglarna någon gång på hela dagen.

Om övriga bidrag ska få plats får det väl räcka med historier för den här gången.

Om åderförkalkningen låter vänta på sig kan det kanske bli fler om något åt. Jag hoppas att vi kommer att ses vid någon kamratträff och får berätta minnen från de glada åren. Jag är ytterst tacksam att jag även efter FFV-tiden fick tillfälle att följa edra kommande uppgifter. Först vid FTTS för er fortsatta utbildning och sedan vid FMV få se till att ni krigsplacerades i lämplig befattning. De sista åtta åren har jag kontinuerligt besökt flottiljer och verkstäder som har med flyg att skaffa. Under dessa resor har jag haft glädjen att träffa många f d FFV-grabbar. I de flesta fall har inte tiden medgivit några längre samtal men vid något tillfälle har vi kunnat få en lunch eller kafferast tillsammans. I vissa fall har mina kontaktmän vid flottiljerna varit FFV-grabbar. Det har varit verkliga glädjestunder.

Inför den stundande helgen vill jag passa tillfället önska Er all En God Jul och Ett Gott Nytt År.

DivrA = Ludde

---

Forts från sid 5



Så skedde och undertecknad fick förmånen att få bli vald till ordförande, en syssla som jag sedan växlat med sekreteraruppdraget i ganska många år.

Efter några år när skolan skingrades uppkom tanken att vi skulle försöka göra en medlemstidning och med flera goda krafters medverkan åstadkoms också detta. Att det fortfarande finns några som för verket vidare skall vi alla vara tacksamma för

För att inte bli för långrandig vill jag för denna gång sluta min lilla återblick med varma hälsningar till Er alla samt tillönskan om en GOD HELG!

4240 Arne Yngveson

## EN JULHÄLSNING

I Vestmanlands läns tidning den 10 november 1979 finns en intervju på f d FFV-eleven 5524 Roland Rehnbeck att läsa. Rehnbeck är nu utbildningsledare vid ASEA:s elektroniksektor i Västerås. ASEA har ständigt kurser, kortare eller längre, för olika personalkategorier världen runt. Språksvårigheterna går att bemästra, men nu blir det allt oftare främmande kulturer att ta hänsyn till och då uppstår sällsamma situationer. Muslimer t ex, de som bekänner sig tro på Mohammed som Allahs profet, kan omöjligt äta griskött och inte ens sitta vid samma bord där det serveras lättöl! Även om vi i västerlandet inte har moskéer med minareter, från vilka bönetimmarna ropas ut, så måste ändå de rättrogna mohammedanerna dra sig undan, vända sig mot Mecka, falla på knä och förrätta sin bön några gånger per dag! Så nu får Roland gå i författning om att inrätta en särskild matvrå samt ett bönerum på arbetsplatsen!

Det här tycker jag ger oss lite var en tankeställare! Varför bönerum bara för muslimska trosbekännare? Kanske skulle det vara välgörande för oss lite var att få tillfälle till en stunds stillhet, bön och eftertanke när vardagen är som jäktigast! Det är nästan så man skulle vilja utropa: "Inred bönerum också på andra arbetsplatser och uppmuntra de anställda till en stunds meditation och kraftsamling under dagens arbetstyngda timmar!"

Inför julen tillönskas alla Propellerbladets läsare en god och skön helg!

Besök gärna julbön och julotta och ta emot julens budskap och låt det bli till en kraftkälla i Ditt och familjens liv!

En god jul tillönskas Er alla!

David Molin



HUSVAGNAR och BÅTAR

På tal om kamratträffen - ett par detaljer.

Husvagnsägare och båtägare kan lämpligen kombinera några semesterdagar med besök på Lövuddens den 31 maj - 1 juni 1980.

Gamla FFV-elever är då välkomna att med sina familjer utan kostnad ställa upp sina husvagnar på Lövuddens område eller förtöja båtarna i Lövuddens gästhamn i samband med FFVK:s kamratträff! De senaste åren har det ju varit den här tiden som sommarvädret infunnit sig! Välkomna!

30 ÅR I RIKETS TJÄNST

I år är det 30 år sedan vi i årsklass 49 började vid FFV. Detta medför att vi som varit kvar i statlig tjänst erhåller medalj "För nit och redlighet i rikets tjänst" som det så vackert heter. Här i Arboga vid FFV-U (ej att förväxla med FFV) är vi tre f d FFV-elever som tillsammans med ett fyrtiotal andra jubilarer ska fram och hämta guldklocka eller medalj vid en för ändamålet arrangerad festlighet den 7 dec.

Vi tre som har den äran är förutom undertecknad, 4901 Bertil Andersson och 4824 Malte Håkansson. Anledningen till att Malte inte har fått tidigare beror på att han tillhörde den grupp som började på skolan i jan -49 som radarmontörer, men räknades som 48:or.

Samtidigt vill jag passa på att hälsa till alla mina skolkompisar med en önskan om en trevlig helg och då med ett litet extra grattis till de som jag så här i hastigheten kan komma på att dom är kvar i vapnet. T ex Stickan, Folke, Frasse och Sune som är kriminalare i Malmö.

4929: Karl Gardh

FFV-KÄNDISAR

För de som undrar vad den läraren eller den eleven har tagit vägen efter skolan har vi tänkt att i varje nummer av Pb presentera några av de mer kända profilerna.

\* \* \*

Erik Tunås

Sekreterare Erik Tunås föddes i Eskilstuna den 13 november 1903, men hette under sina första levnadsår Andersson i efternamn. Efter slutad skolgång och ett par anställningar i olika företag kom han att ägna sina tjänster åt KFUM i hemstaden där han stannade tills KFUM i Västerås kallade på honom och erbjöd anställning. Vid den tidpunkten bestod Västerås KFUM av en styrelse och en pojkavdelning, sammanlagt ett 50-tal medlemmar. Föreningen saknade egen samlingslokal. Man hyrde Vita Bandets eller Blå Bandets lokaler de söndagseftermiddagar då Ynglingaavdelningen skulle ha möten.

Det var i samband med Trettondagshelgen 1928 som Erik Andersson flyttade till Västerås och blev Erik Tunås genom en finurligt uttänkt kombination av ett par stavelser i hemstadens och den nya bosättningsortens namn....

KFUM hade egentligen inga pengar, men däremot en bergfast tro på Gud och framtiden samt en förhoppning att den ekonomiska sidan av anställningen skulle ordnas av den nye sekreteraren själv. Den första åtgärden som vidtogs var att hyra en föreningslokal, en jättestor våning, en hörnlägenhet en trappa upp Stora gatan 45. Här utvecklades nu en intensiv verksamhet. Studiecirklar, orkesterövningar, samkväm och pojkmöten... På våren samma år förvärvades Lövudden o s v. Verksamheten utvecklades i rask takt. Men det var inte meningen att här skriva Västerås KFUM:s historia - även om man i viss utsträckning kan säga att den sammanfaller med Erik Tunås, som så småningom blev något av en specialist på att bygga hus.

Det började i liten skala med vandrarhemmet på Lövudden och KFUK:s fastighet vid Östermalmsgatan. (Det hus där numera Hotell Arkad är inrymt). Uppmuntrad av dessa framgångar byggdes sedan Västerås Idrottshall, KFUK-KFUM:s fastighet Kopparbergsvägen 16, elevhemmet i Malmslätt och dessemellan några hus på Lövudden. Det sista bygget torde vara det på Ekbacken i Arboga.

År 1942 inleddes ett samarbete med Kungl Flygförvaltningen. Det började med 20 elever inackorderade i Johannesbergs gamla herrgårdsbyggnad. Detta antal fördubblades snart en gång och senare en gång till.... Men denna epok i E. T:s levnad torde vara för välkänd av Propellerbladets läsare för att här behöva skildras.

Erik Tunås uppnådde pensionsåldern år 1968, men är fortfarande bosatt på Lövudden (i f d elevhemsföreståndarens bostad) och ägnar en stor del av sin tid och sina krafter åt KFUK-KFUM:s lägergård Rävås.

Det har aldrig gått an att uttala några berömmande ord om Erik Tunås och hans gärning i hans närvaro. När man kommit med någon antydning i den vägen har man fått en outgrundlig blick ur hans allvarsamma ögon och en invändning av ungefär denna ordalydelse: "Det är inte jag som ska ha äran av detta. Jag har endast fått förmånen att vara ett redskap i Guds hand. Gud har velat att allt detta skulle ske och jag har fått hjälpa till och fått uppleva svar på bön."

Man får dock i djupet av sitt hjärta göra den reflexionen att det kan vara skillnad på bra och mindre bra redskap. Att E. T. definitivt tillhör denna förstnämnda kategorin torde på ett remarkabelt sätt ha framkommit när han i samband med en högtidsdag för några år sedan utnämndes till riddaren av Vasaorden.



Erik Färnlöf

De som gick på FFV åren 1956 - 62 kommer säkert ihåg när Erik Färnlöf försökte hjälpa till att hålla i händerna så att svetsfogen såg ut som den skulle.

Äppet faller ju inte långt från pärenträdet så även Erik har lärt sig svetsa på FFV. Ty han har elevnr 4223.

Svetsningen har inte övergivits. Erik arbetar numera med svetsning för FFV-U i Malmslätt. Där han sysslar med utbildning i svetsteknologi, samt som konsult i svetsfrågor för FMV, luftfartsverket och civila företag, för att nämna några.

Vid sina årliga besök på bl a flottiljer träffar han på f d elever och även ibland lärarkolegor.



Arne Yngvesson

Elevnummer 42/40. Linjen Flygplanmontör. Arbetade som flygplanmontör vid Fl i Västerås (1946-1951). Började sedan vid FMV-F:UH i Sthlm där han arbetade som instruktör (1951-1958). Kom sedan åter till Västerås, närmare bestämt Västerås kommuns organisationsavdelning. 1964 flyttade han sedan över till Västmanlands läns landsting där han numera är organisationschef.

Han har bra kontakt med både f d lärare och elever. Var t ex uppe och hälsade på Gunnar Wikström i Arvidsjaur i somras.

Och han vill här passa på att få kontakt med 42/25 Folke Hellstrand. Här är Arnes adress: Jakthydegatan 7 722 23 Västerås, tel 021/136924.





Arvid Lundström

Vem kommer inte ihåg Karl Arvid "Ludde" Lundström. Hans vänliga "Nu har dom allt lurat Dej" när någon 2:a skickade iväg en 1:a till förrådet för att hämta stora "synvinkeln", "amperefett" eller vad det nu kunde vara.

Han började 1949 som lärare. Han hade dessutom hand om förråds-tjänsten och reparation av alla verktyg.

1962 började han som utbildningsledare vid FFTS.

1971 anställdes han vid FMV-F:U Krigsorganisationsdetaljen, där han krigsplacerade civil personal i verkstads, stabs, bas och strilförband. 1979 blev Ludde pensionär, men har fortfarande konsultuppdrag åt FMV.

Ludde är nog den som efter skoltiden haft de flesta kontakterna med FFV-grabbar i förskingringarna, och han hoppas på fortlöpande kontakter även som pensionär.

\* \* \* \*

EN LITEN TÄVLING

för dej som betalar medlemsavgift.

Vi kommer att lotta ut 10 st penninglotter som kan ge dej upp till 500 000 om du har tur. 5 st lotter som 1:a pris 3 st lotter som 2:a pris och 2 st lotter som 3:e pris. Det enda du behöver göra för att få delta i tävlingen om penninglotterna är att så snabbt som möjligt betala in medlemsavgiften (15 kr), dock senast 31 mars 1980.

Ständiga medlemmar deltar automatiskt i tävlingen.

Lotterna kommer att skickas ut till de 3 lyckliga vinnarna omkr den 10 april och deras namn kommer att meddelas oss övriga på årsmötet och naturligtvis i nästa Pb. Så tag chansen, snabba på med inbetalningskortet så kanske du vinner storkovan i vår!

Styrelsen.

EN ELEVHEMSFÖRESTÅNDARES SÖNDAGSMORNING

för närmare 12 år sedan den 26 jan 1968.

Kl 1.30 natten mellan lördag-söndag hade jag som vanligt börjat gå kvällsronden. Vid tvåtiden var denna arbetsuppgift avslutad. Tio elever hade permis och de övriga var snällt hemma. Allt i sin ordning, alltså! Jag gick till sängs och efter några timmars sömn hann jag lagom lyssna på hörnan av frukostklubben i radio innan det var dags att stiga upp. När jag sedan satt vid frukostbordet blev jag avbruten av en telefonsignal. En mansröst i andra ändan av telefontråden begärde att få tala med "Sluggo". Ja, jag måste tillstå att jag inte visste vem Sluggo var. "Määki", "Biffen", "Porjus", ja, t o m "Lisa" vet jag vilka de är, men Sluggo var för mig en okänd storhet, vilket jag förklarade för telefonpåringaren. Samtidigt föreslog jag att han skulle nämna det riktiga namnet på den han önskade tala med. Men han visste inget annat namn än Sluggo, förklarade han. Nu begick jag mitt första misstag. Jag blev lite undervisande och förklarade att man nog borde veta namnet på den man önskade tala med...

Nej, fick jag till svar, sådana oväsentligheter fäste sig min okände telefonpåringare inte vid. Kallades en grabb för Sluggo så ville han inte belasta sitt minne med ytterligare benämningar! Ja, då får man ju finna sig i att det uppstår sådana här svårigheter ansåg jag det fullt logiskt att påpeka.... Men nu förde telefonpåringaren - som inte talat om vad han benämndes - in samtalet på en annan bog. Han hade, påstod han, i tio år läst psykologi och trodde sig kunna konstatera att jag var en typisk pykniker<sup>x)</sup> vikt ca: 75 kg o s v. Jag frågade vad min ringhet hade med denna sak att skaffa och då han började utveckla sina synpunkter på mig och mina egenskaper lade jag telefonluren åt sidan och gick ut på elevhemmet för att ta reda på Sluggo.

x) En till kroppsbyggnaden bred och kraftig person.

Men det visade sig att inte heller bland pojkarna var det någon som visste vem Sluggo var! Jag frågade på flera elevrum, men utan resultat. Däremot gjordes en upptäckt. Jag hittade en främmande pojke i en ledig säng på rum nr 26.

Nå, jag återvände till telefonen för att upplysa vederbörande om det negativa resultatet av mina sluggoefterforskningar, men då fanns han inte längre kvar! Åtminstone inte i sin egenskap av telefonpåringare.

Sedan blev det att ta itu med den okände nattgästen på rum nr 26. Det visade sig vara en bror till eleven 6626 Kjell W. Hans besök var planerat och han hade blivit insläppt efter lördagsnattens "rond". När allt var tyst och stilla och elevhemsföreståndaren kojat var det fritt fram! Att sedan det hela avslöjades var ju otur för vederbörande....

Och sedan var det dags för frukost och korum i elevmatsalen. En pastor Rune Jonsson från Västerås talade övertygande om betydelsen av att tro på Gud.....

D. M-n

P.S. Senare efterforskningar gav till resultat att någon elev med öknamnet Sluggo inte fanns bland FFV-arna. Däremot bodde en pojke, som lystrade till detta "smeknamn" på vandrarhemmet. Den okände telefonpåringaren återkom inte.....

PRESKRIBERAT

Historien tilldrar sig från 1942 och några år framåt, och börjar vid Västerås Central.

Den 3 aug 1942 stod 2 förväntansfulla FLS-unglingar på Västerås station och väntade på transport till Johannisberg. Jag och några till ville under väntetiden stilla vår nyfikenhet när det gällde domkyrkan. Vi kom överens om att det var domkyrkan som låg till höger vid Vasaparken. Sagt och gjort, vi stegade iväg och gick in genom huvudentrén. Vi tyckte nog att det var en besynnerlig kyrka, för det var i ASEA:s huvudkontor vi hamnat.

Så småningom kom en lastbil och hämtade upp oss, våra väskor och cyklar för vidare befordran till Johannisberg, där Hallman med fru tog emot oss. Vi installerades i 3 rum. Jag och 7 till hamnade i ett rum för 8 personer. Möblemanget var sparsamt och bestod av 4 militära våningssängar, 2 bord och 8 stolar. Klädskap tillverkade vi så småningom själva så tills dess förvarade vi våra prylar i medhavda väskor placerade under sängarna. Vår första måltid bestod av malda fiskbiffar. På tal om mat påminner jag mej att vi är nog några av dom få som blivit bjudna på köttgryta av nutria (sumpbäver, enligt uppgift ett mycket trikinrikt djur). Jag tror att vi alla matstrejkdade den gången.

Episoderna är många och det är svårt att välja bland mängden. Transporterna mellan Johannisberg och CVV skedde per cykel på somrarna och per buss på vintrarna. Efter båtarnas tillkomst kunde man förnöja sig med rodd varannan vecka. Längsta tiden var upp emot 2,5 tim och kortaste 15-20 min beroende på med eller motvind.

Skolresorna kunde bjuda på intressanta inslag. Min första skolresa var noggrant planerad. Jag och Stig hade hyrt en tandemcykel.

Men säg den glädje som vara beständigt. På grund av bölder som plötsligt uppträdde på min arma kropp blev jag förbjuden av dr Fritch att delta. Jag fick i stället tillbringa skolresan på Johannisberg och hjälpa kökspersonalen med att bli sprita ärter. Om ärtspriting tycker jag inte.

Skolresa nr 2 gick per båt. 1 st rodd och 1 st segel för halva gruppen och per cykel för andra halvan. En episod värd att notera var att vi tillbringade en natt på Kvicksunds tegelbruks ugnar tillsammans med äkta luffare. En ny och ovanlig upplevelse för en yngling på 17 årar. Nästa mål var Eskilstuna. "Båtfolket" fick ta sig dit per fot. Bra friskvård.

Hösten är kräftornas tid. Fem av oss var bjudna på kräftskiva en lördag. Vi hade arrangerat med "gubbe" som tyvärr blev upptäckt. Intet ont anande anlände vi till elevhemmet mellan kl fyra och fem på söndagsmorgonen. Vi såg snart att vi var saknade. Det var bara att ringa på porten. Herr Dahlin i egen hög person i nattskjorta och toppluva öppnade själv. Han sa ej ett ljud. På måndag tog vi mod till oss och gjorde ett besök hos vederbörande för att infordra våra straff. Enligt praxis var permisförbud en onsdag, lördag och söndag för var kvart man kommit för sent. Snabbt uträknat skulle det bli ca 2 mån förbud. Efter hårda förhandlingar med "Calle Dadda" blev resultatet: En veckas förbud samt sortering av höstens potatisskörd. Hur sorteringen sedan gick till kommer säkert dom "straffade" ihåg. Jag vill även påminna om inblandade om äppelskördarna med krydda (salt).

Segelflygintresset var väldigt stort inom skolan. Några av oss mest bitna tillbringade en sommarferie med denna ädla sport. Undertecknad hade förmånen att bli uttagen till VFK-laget i SM i segelflyg på Alleberg samma år som filmen Örnungar inspelades där.



G O D J U L !

I Lukas evangelium 2:11 står det: "idag har en Frälsare blivit född åt eder i Davids stad, och han är Messias, Herren". Därigenom tändes den kärlekens eld som brunnit genom alla tider och brinner ännu.

Om detta vittnar Moder Teresa, initiativtagare till och ledare av sin egen orden: Kärlekens missionärer, nu verksam genom 90 center i Indien och 12 center bl a i Libanon, Italien, Tyskland, Jugoslavien, USA, Brasilien, Ruanda, Kenya, Mexico och Haiti.

Vem är hon? Hon föddes i fattigt hem i Skoplje, Jugoslavien 1910, kom till Calcutta i slutet av 20-talet som lärare, upptäckte och greps av eländet i slummen, lämnade sin tjänst, började sin kärleksgärning, som 1946 ledde till bildandet av "Kärlekens missionärer".

Hon äger ingenting i världen, utöver "friheten att vara fattig". Hon lever och verkar för de fattigaste bland de fattiga, har många som hjälper och följer i hennes spår, engagerar till uppoffring och givande.

Vem har varit och är hennes inspirationskälla? Gud och den Frälsare Han gav oss i det lilla Betlehemsstallet! Jesus Kristus blev en vägvisare till tjänst i den utgivande kärlekens tecken.

Moder Teresa är en av de stora efterföljarna i vår egen tid. Nu senast har hennes kamp uppmärksammats över hela världen genom att hon tilldelats Nobels fredspris 1979. Ett glatt budskap i en sargad värld. Och varje krona ska gå till arbete bland fattiga, hemlösa, sjuka, i dödens boningar väntande människor.

Det blir lättare att i år på juldagens morgon sjunga:

Var hälsad sköna morgonstund, som av profeters  
helga mun Är oss bebådad vorden!  
Du stora dag, du sälla dag, På vilken himlens  
välbehag Ännu besöker jorden!  
Unga Sjunga Med de gamla, Sig församla Jordens  
böner Kring den största av dess söner.

(Ps 55:1 J.O Wallin)

God Jul och Gott Nytt År under Guds välsignande ledning önskas  
alla FFV-vänner!

Erik Tunås



*Forts från sid 19*

Inom parantes kan nämnas att vi erhöll guld detta år.

Till slut kan nämnas att jag verkade som lärare vid skolan under  
åren 1956-62. Minst lika intressant och givande som tiden som elev  
vid skolan.

En varm hälsning till samtliga FFV-are (FLS) ingen nämnd ingen  
glömd (men glöm ej din gamla skola).

Jerka (Erik Färnlöf)



Hösten -49



Midsommar 1950



AKTUELLA DATA PÅ KONTAKTMÄNNEN

Nu kan kamratföreningen erbjuda förteckning på kända adresser i din årskurs. Ring eller skriv till Rolf Olsson.

Styrelsen strävar efter att göra adressregistret helt komplett. Hjälp oss.  
RO

Kontaktman	Adress		TeI
4110 Allan Palmqvist	Sällarebogatan 10	583 20 Linköping	013/99500
4219 Gunnar Wikström	Gamla Landsvägen 90	930 80 Arvidsjaur	0960/12134
4316 Karl-Anders Pantzar	Box 69	530 30 TUN	0510/80396
4402 Lennart Andersson	Angelgatan 8	723 48 Västerås	021/139972
4509 Nils-Erik Nilsson	Uppåkravägen 12	190 60 Bålsta	0171/50666
4606 Curt Jacobsson	Skestavägen 50	163 53 Spånga	08/7606292
4720 Stig Östberg	Källgatan 4	583 20 Linköping	013/98032
4802 Bengt Björk	Höjdhoppargatan 7	722 41 Västerås	021/118964
4920 Stig Olsson	Falkstigen 9	530 30 Tun	0510/80666
5019 Lars-Erik Larsson	Heidenstams Gata 94	582 49 Linköping	013/172992
5119 Arne Lundin	Pistongatan 9	722 33 Västerås	021/60833
5209 Stig Hertze	V Storgatan 5	633 42 Eskilstuna	016/112045
5316 Bengt Nilsson	Norrsättersgatan 9A	583 20 Linköping	013/98141
5427 Lars H Pettersson	Vårbäcksvägen 4B	423 00 Torslanda	031/562019
5512 Bertil Lilja	Matterödsgatan 35	282 00 Tyringe	0451/51786
5621 Ove Granberg	Mäster-Larsgatan 8A	703 65 Örebro	019/120103
5746 Rolf Olsson	Turedalsgatan 42	732 00 Arboga	0589/13548
5817 Bert Frisell	Falkstigen 13	530 30 Tun	0510/80347
5941 Jonny Eriksson	Skogsbacken 45	692 00 Kumla	019/78800
6052 Ronald Persson	Giffelvägen 14	123 54 Farsta	08/936182
6150 Göran Ohlsson	Pl 2087	826 00 Söderhamn	0270/15273
6207 Alf Brolin	Ö Storgatan 34	826 00 Söderhamn	0270/16407
6342 Kjell Nilsson	Andebodavägen 359	175 43 Järfälla	0758/38960
6403 Lennart Gredenman	Blåtistelvägen 11	753 50 Uppsala	018/367063
6520 Håkan Lennartsson	Ringduvegatan 25	724 70 Västerås	021/359475
6624 Håkan Svensson	Skattegården 35	582 41 Linköping	013/171286

JULNÖTEN

Årets nöt måste göras lättare än föregående års. Därmed inte sagt att den är lätt.

Det har förlöst 5 killar på en öde ö i Stilla havet. På ön finns bara kokosnötter och en apa. Killarna plockar en dag alla kokosnötter som finns på ön och lägger dem i en hög. På natten vaknar en av killarna och tycker att det nog är bäst att ta sin del av kokosnötterna.

Så gör han men när han har delat högen i 5 delar blir det en nöt över och den får apan. Så vaknar också kille 2, 3 och 4 och tycker likadant. När var och en av dom tagit sin del av nöterna så blir det varje gång en nöt över till apan. När så kille 5 vaknar och tar sin del av den då resterande högen visar det sig att det som då blir kvar kan delas lika mellan alla fem killarna.

Hur många kokosnötter var det från början?

Svaret sändes senast 80 01 31 till: Rolf Olsson, Turedalsgatan 42, 732 00 Arboga. Bland inkomna svar belönas de fem först öppnade rätta lösningarna med varsin penninglott. Vinnarna presenteras i nästa nr.

Bland de rätta svaren på 1978 års nöt kunde inte dras fem vinnare. Nedan följer namnen på de tre som lyckats lösa nöten rätt.

- 6235 Staffan Lindström Emmaboda
- 6414 Glenn Eriksson Piteå
- 6531 Lars Vallin Tygelsö

Rätt svar på uppgifterna:

Det kan bli fredagen den 13:e högst 3 ggr under ett år.

Det minsta positiva heltal som blir dubbelt så stort om sista siffran flyttas först är 105263157894736842.

RO

## INNEHALLSFÖRTECKNING

Sid	1	Från styrelsen	
	4	Nostalgi	Arne Yngvesson
	6	En tidsepok att minnas	Arvid Lundström
	10	Julhälsning	David Molin
	11	30 år i rikets tjänst	Karl Gardh
	12	FFV - kändisar	
	16	En elevhemsföreståndares söndag	"Molle"
	18	Preskriberat	Erik Färnlöf
	20	God Jul	Erik Tunås
	23	Aktuella data på kontaktmännen	

---



Välkommen till

## **Sälfjällsgården**

KFUK-KFUM-s fjällgård i Sälen

Gården ligger vackert på Sälfjällets sluttning med c:a 500 m. till närmaste skidlift. C:a 50 bäddar i 15 rum. Trivsamma gästutrymmen. God husmanskost. Bordtennisrum, bastu, bad, torkrum för kläder... Trivsamt i största allmänhet. Bra bilparkering.

Upplysningar och beställning: KFUK-KFUM, Kopparbergsv. 16,

722 13 Västerås.

Te1. 021/185220 månd-torsd kl.

09.00 - 12.00. (Ulla-Britt efterfrågas)

Begär prospekt och prislista. - En veckas vintersemester är bättre än två sommarveckor. - Välkommen.

**VI RESER TILL SÄLEN....**



# Trivselhotell i Västerås

- 35 RUM 80 BÄDDAR
- 18 RUM MED BAD
- FRUKOSTMATSAL
- SÄLLSKAPSRUM MED FÄRG-TV
- EGEN PARKERING
- PERSONLIG SERVICE OCH TRIVSEL



**Hotell Arkad ab**

Östermalmsgatan 25  
Telefon 021-12 04 80