

# PROPELLER



**BLADET**  
**1977**

Organ för FFV:s kamratförening



# **PROPELLERBLADET**

Organ för FFV Kamratförening

Redaktör och ansvarig utgivare:

Rolf Olsson

I redaktionen ingår:

Rolf Olsson

Karl Gardh

Föreningens styrelse:

Ordförande:

Karl Gardh, Anders Johanssonsgata 22K, 732 00 Arboga, 0589/13914

V ordförande:

Tommy Folkesson, Örnäsvägen 75, 302 40 Halmstad

Kassör:

Rolf Olsson, Turedalsgatan 42, 732 00 Arboga, 0589/13548

Sekreterare:

Karl Otto Granath, Gamla Vägen 7, 722 33 Västerås, 021/60935

KFUM-KFUK repr:

David Molin, Polstjärnegatan 59, 724 60 Västerås, 021/116324

Suppl:

Göran Norlen, Puddelungsgatan 26, 724 73 Västerås, 021/358630

Suppl:

Tord Liljequist, Flintmästargatan 91, 723 53 Västerås, 021/133542

1978 års medlemsavgift 15:-

Postgiro 340204-7

Flygförvaltningens Verkstadsskolas Kamratförening

Så är det då åter dags för ett nytt propellerblad och för en ny kamratträff. Det är som har förflutit sedan vi i styrelsen svettades med manuset till 1976 års propellerblad har i stort sett passerat utan några större händelser. Det har varit både sorg och glädje i de informationer som vi har tagit del av.

Våra efterlysningar i tidigare Pb om bidrag från läsekretsen har tråkigt nog inte haft någon effekt, så vi får väl i vanlig ordning försöka snickra ihop ett propellerblad ändå, och hoppas att det skall bli lika fylligt som tidigare år.

Datum för 1978 års kamratträff är nu spikat till söndagen den 21 maj, och blir i vanlig ordning på Lövudden/Johannisberg. Det är möjligt att den förra träffens rekordanslutning berodde på att vi lyckats öka medlemsantalet med 50%. Eftersom vi stadig tår och får nya aktuella adresser till "försvunna" FFV:are hoppas vi att uppslutningen till -78 års kamratträff blir ännu bättre. Här vill vi tacka kontaktmännen som lagt ner mycket jobb för att göra vårt adressregister aktuellt.

Eftersom kamratträffens program inte på något sätt är fastställt är vi mycket tacksamma för uppslag, eller om ni har några speciell önskemål beträffande aktiviteter för fruar och barn. Vi ber er också komma med synpunkter och idéer som kan vara lämpliga punkter på dagordningen vid årsmötet.

Med dessa rader vill vi redan nu hälsa välkommen till 1978 års kamratträff och önska alla en GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR.

Styrelsen

Tankar inför julen

Mellan 60 - 70 procent av en människokropp utgöres av vatten. Resten är andra ämnen, sådana som kan mätas och vägas. Men vi är också utrustade med förmågan att tänka. Och så har vi både vilja och känsla. Samspelet mellan allt det här är inte alltid så enkelt, i synnerhet inte när vi konfronteras med andra individer som är skapade på samma sätt. Livet kan förvisso ibland upplevas som ganska krångligt.

Vi ser fram emot en julhelg som vi firar till minne av Människosonens ankomst till vår jord. Han som äger all makt i himmelen och på jorden kom till oss i människogestalt - inte i första hand för att kräva några presentationer av oss utan för att i slösande kärlek ge och hjälpa. Denna händelse anses så betydelsefull att vår tideräkning grundas på det år Jesus Kristus föddes. Vad betyder han för oss, för dig och mig? Vad betyder julhelgen för oss? För många människor är mötet med Kristus det viktigaste som hänt dem. Livet har blivit något mer än bara ett samspel mellan tanke-, vilje- och känsloliv. För den som tar emot Kristus som en levande makt blir livet något mer än bara arbete och möda omväxlande med vila och fritid. Mening och mål med det hela ger stimulans och motivering på ett nytt sätt.

Med en önskan om att julens budskap skall komma att upplevas av oss alla i dess fulla utsträckning och ge förnyelse, inspiration och glädje önskas Er alla en i rikaste och fullaste mening god jul.

*David Motin*

AKTUELLA DATA PÅ KONTAKTMÄNNEN

Nu kan kamratföreningen erbjuda förteckning på kända adresser i din årskurs. Ring eller skriv till Rolf Olsson.

Styrelsen strävar efter att göra adressregistret helt komplett.

R0

Kontaktman	Adress		Tel
4110 Allan Palmqvist	Sällarebogatan 10	583 20 Linköping	013/99500
4219 Gunnar Wikström	Gamla Landsvägen 90	930 80 Arvidsjaur	0960/12134
4316 Karl-Anders Pantzar	Box 69	530 30 TUN	0510/80396
4402 Lennart Andersson	Angelgatan 8	723 48 Västerås	021/139972
4509 Nils-Erik Nilsson	Uppåkravägen 12	190 60 Bålsta	0171/50666
4606 Curt Jacobsson	Skestavägen 50	163 53 Spånga	08/7606292
4720 Stig Östberg	Källgatan 4	583 20 Linköping	013/98032
4802 Bengt Björk	Höjdhoppargatan 7	722 41 Västerås	021/118964
4920 Stig Olsson	Falkstigen 9	530 30 Tun	0510/80666
5019 Lars-Erik Larsson	Heidenstams Gata 94	582 49 Linköping	013/172992
5119 Arne Lundin	Pistongatan 9	722 33 Västerås	021/60833
5209 Stig Hertze	V Storgatan 5	633 42 Eskilstuna	016/112045
5316 Bengt Nilsson	Norrstättersgatan 9A	583 20 Linköping	013/98141
5427 Lars H Pettersson	Vårbäcksvägen 4B	423 00 Torslanda	031/562019
5512 Bertil Lilja	Matterödsgatan 35	282 00 Tyringe	0451/51786
5621 Ove Granberg	Lundborgsesplanaden 8A	732 00 Arboga	0589/16559
5746 Rolf Olsson	Turedalsgatan 42	732 00 Arboga	0589/13548
5817 Bert Frisell	Falkstigen 13	530 30 Tun	0510/80347
5941 Jonny Eriksson	Skogsbacken 45	692 00 Kumla	019/78800
6052 Ronald Persson	Giffelvägen 14	123 54 Farsta	08/936182
6150 Göran Ohlsson	P1 2087	826 00 Söderhamn	0270/15273
6207 Alf Brolin	Ö Storgatan 34	826 00 Söderhamn	0270/16407
6342 Kjell Nilsson	Andebodavägen 359	175 43 Järfälla	0758/38960
6403 Lennart Gredenman	Blåtistelvägen 11	753 50 Uppsala	018/367063
6520 Håkan Lennartsson	Ringduvegatan 25	724 70 Västerås	021/359475
6624 Håkan Svensson	Skattegården 35	582 41 Linköping	013/171286



#### 48-ornas klassträff 1977

I förra numret av Propellerbladet aviserades ett 25-årsjubileum för 48-orna. Detta gav resultat och fjorton stycken (av tjugofyra möjliga) elever med resp damer kom till Västerås lördagen den 7 maj. Vi samlades på Stadshotellet på förmiddagen och där utspelades många dråpliga men hjärtliga identifieringscener. Några av grabbarna hade ju ej råkats på 25 år d v s sedan den försommar dag 1952 då vi hämtade våra avgångsbetyg och lämnade FFV i Västerås. När alla hämtat sig från återseendets glädjerus ställdes färden till "hangaren" vid Johannisberg, där Owe Ahlgren hälsade oss välkomna och berättade om skolans skiftande öden från den tid, då vi gav våra lärare gråa hårstrån, fram till dagens skola. (Oj vad grått håret var nu.) Nuvarande lärare var även med vid skolan, bl a kan nämnas Bengt Norbäck, som är en välkänd gammal FFV-elev. Uder deras ledning vandrade vi sedan runt, mycket var förändrat sen vår tid men vissa gamla detaljer väckte minnen till liv och förorsakade skratt och glada historier. En snabb bussresa förflyttade oss därefter till Lövudden, där fru Sandberg dukat upp ett ypperligt smörgåsbord och som vanligt när man kommer till Lövudden var det ett strålande solsken, vilket våra ansikten försökte tävla med, se fotot här ovanför.

Vid lunchen överlämnade Erik von Köhler till FFV kamratförening ett antal diabilder i färg från skolans tid vid CVV. Vissa bilder borde kanske hemligstämplas då de visar tillverkning av topphemliga segelflygplan och segelbåtar, vi får väl gemensamt bedömma dem vid nästa års kamratträff.

Från KFUM var Erik Tunås och David Molin med oss och förgyllde dagen när vi vandrade runt på Lövudden och Johannisberg, pratande gamla minnen och var nostalgiska i största allmänhet. Då -- för 25 år sedan -- tyckte vi kanske att våra lärare och ledare var stenhårda mot oss, men nu när man blickar tillbaka är man tacksam för tiden på Johannisberg. Eller som "Lappen" Assar Ågren uttryckte det "gott kamratskap och hårda tyglar". Inget tvivel rådde om att Davids förhoppning infriats -- nämligen att hans stenhårda disiplin mot grabbarna skulle vara preskiberad vid det här laget.

På kvällen samlades vi till supé på Stadshotellet, och då skallade på nytt de gamla FFV-sångerna om Verkstadsskolans glada gosse o s v. Efter flera timmars intensivt dansande och pratande, våra damer gav grabbarna en eloge för att vi inte enbart fördjupade oss i gamla minnen, tog vi farväl av varandra och alla hoppades att en liknande träff skulle kunna arrangeras om några år igen.

Vi vill därför uppmana övriga klasser till klassträffar, det är en stor upplevelse att få prata vid om alla våra glada minnen och kamratskapet värmer invärtes.

== DE BÄSTA JULHÄLSNINGAR ==

"Klotto"



God Jul

och

Gott Nytt År



Minnen

Tjugofyra år gammal började jag min anställning vid Flygförvaltningens Verkstadsskola och fyrtiosju år var jag, då jag slutade för att gå till "fadershuset", Flygmaterieförvaltningen i Försvarets Materielverk, som det numera heter. Med andra ord: Hela FFV:s tid, så när som på tre år, tvingades eleverna vid skolan konfronteras med undertecknad, vilket kanske inte alltid var så angenämt att döma av det svar min hustru fick då hon helt anonymt på tandläkarpraktiken frågade en av skolans elever, "jasså, läser ni engelska också? Hur är läraren ni har då?". "Jo han är nog bra, men han är så j-dra sträng". Jag tycker det var ett bra betyg. Det var inte alltid jag fick tillfälle att ge en elev lika bra vitsord, men någon gång hände det väl att jag kunde utdela ett lika kärnfullt omdöme.

Tjugotre år på samma arbetsplats måste sätta sina spår och det har det väl gjort också. Men jag känner mig inte ärrig, tvärtom tycker jag, att dessa år bland ungdomar med framåtanda och sinne för livets realiteter har berikat mitt liv. Därför var det med glädje jag en kväll för någon tid sedan lyssnade till David Molins röst i telefonen. Den påminde mig plötsligt om många lyckliga stunder jag upplevt under FFV-åren, varför jag "på direkten" lovade att villfara hans begäran om ett kåseri i Propellerbladet.

Ett kåseri. Vad bör ett sådant innehålla? Praktiskt taget vad som helst och det är skönt att veta. Då kan man känna sig fri att låta tankarna löpa lite hur som helst också och det tänker jag göra nu.

Vad är naturligare i det här sammanhanget än att gå tillbaka till timade FFV-händelser.

CVV-hangaren och verkmästare Lindström. Denne instruerade en dag en förhoppningsfull förstaårselev i den ädla konsten att på den elektriska slipstenen skärpa en sickling. Jag hörde själv på: "Håll sicklingen så här på toppen av stenen. Akta dig för att sitta ner och stötta handen mot träget. Då kan sicklingen hugga och skära in i handen. Stå upp, när Du slipar". Jaha det var ju klara order.

Efter ca: 5 minuters tröttande arbete kom den lille gossen in till mig med två nästan avkapade fingrar och en bekännelse att han blivit så trött att han satt sig på en pall och vilat handen mot träget.

Läkarvård, längre tids sjukskrivning och så en vacker dag inträdde den förhoppningsfulle i tjänst, dock bandagerad, varför han sattes i förrådstjänst. Frid och fröjd några timmar. Plötsligt kommer en förskrämd elev och ber mig komma med till förrådet där den nyss något så när tillfrisknande, med vindande ögon och stort jack i huvudsvålen bekänner att han i någon sorts apmentalitet fattat tag i en fristående materielhylla, ruskat till med stor kraft och som tack fått en c:a 1 dm lång mässingsstång av ungefär 12 cm diameter i skallen.

Ack ja! Tämligen snart sökte sig denne yngling till andra jaktmarker.

Eller Du Nilsson från Skåne, som också räddades av skrivaren men i det här fallet på en av toaletterna, sedan Du slagit vad med kompisarna och svängt i Dig en jättestor skål med vaniljkräm. Vad jag minns slapp Du jobba mer den dagen, men tjänade ändå storkovan Killarna lär ha satsat en bra slant var.

Historen upprepar sig brukar det heta och det gjorde den också några år senare, när en annan stolle under den obligatoriska potatisupptagningen slök ett par daggmaskar. Nog såg han ut som en abborre på ögonen efteråt, men överlevde gjorde han.

Ja nog fanns det vildhjärnor alltid, inte bara bland eleverna. Jag tänkte på den i grunden så glade och snälle Verner Larsson, som ibland kunde låta humöret rusa iväg med sig. Under sin tid som elevhemsföreståndare i Arboga hade han bl a enligt egen uppfattning pådyvlats en ung man, vars hårfärg var rödaktig, ansiktet fräkningt och ögon spelande. Ynglingen i fråga var klipsk och i själ och hjärta snäll, men vi lärare begrep nog, att han hade stor glädje av att reta Verner då och då, inte av elakhet, snarare av en önskan att se hans reaktioner.

En gång hade han tydligen lyckats rejält, ty en höstdag vid kafferasten på förmiddagen, dök Verner upp i lärarrummet med en liten kartong i handen och störtkruka på huvudet. Han hade åkt vespa från Arboga var blåfrusen och arg som ett bi. På förfrågan vad som föranledde detta oväntade besök, svarade Verner ungefär så här: "får man vara hur rödhårig, fräkning och ohängd som helst och dessutom heta ..... och vara elev vid Flygförvaltningen verkstadsskola?"

Vi förstod nog samtliga att Verner nu var litet väl drastisk och stod ganska frågande, då någon spefågel utlät sig: "Nä men Verner, vad trevligt att se Dig, och bakelse har Du tagit med Dig också?" Då gick luften ur Verner. Bakelse! Att kalla den där lilla fina tårtan för bakelse!

Vad den rödhåriga "odågan" i Arboga hade gjort tror jag aldrig Verner kom fram till. Han blev så paff, att den bagatellen utplånades ur hans minne. Anspelningen om bakelsen däremot glömde han inte i första taget.

Slutligen vill jag ge en applåd till Magnusson. Ja, det fanns många med det namnet, men jag avslöjar inte vem utav dem jag avser. Du får vara så anonym Du nu kan bli efter den här berättelsen.

Jo, så här var det. En liten "etta" hade i flera omgångar varit inne på mitt kontor och snörvlat och gråtit för att för alltid få åka hem till mor och far. Det var tidigt på höstterminen och något skäl förebär han icke. Skolan var bra, lärarna var bra, kamraterna var bra och elevhemmet var bra. Någon svårighet att så här före de första proven följa med på lektionerna förelåg inte. Hemlängtan led han absolut inte av.

Jag ledsnade till slut på killens oförmåga att ärligt tala om var skon klämde, även om jag begrep, att det var äldrekursare som var orsaken. När jag hemsöktes för fjärde gången med samma klagolåt tog jag i på skarpen och förklarade att jag skulle ringa till hans föräldrar och diskutera hans lösande från tillfällighetskontraktet först när jag fått veta bakgrunden till hans begäran.

Det var då Du Magnusson kom in i bilden. Du hade bäddat säck, Du hade hållit vatten i hans säng flera kvällar och Du hade allmänt varit hans plågoande.

Ingen skall dömas ohörd och Du åkte upp på mitt kontor för ingående förhör.

Du hade absolut inte gjort någonting. Det var "nys" alltihop. Då jag undrade vem det då kunde vara, för killen hade tydligen ljugit på Dig och livats av någon annan, erkände Du, att Du var den skyldige. Jag förklarade nu, att Du vid kollegiets behandling av ärendet riskerade anmärkning härför, varvid Du omedelbart svarade: "Då var det inte jag". Nu började karusellen på allvar. "Står Du först och erkänner och sedan tar tillbaka? Förklara Dig närmare" "Ja det var jag". "Hur skall Du ha det? Nu riskerar Du en anmärkning till för att Du ljög också". "Då tar jag tillbaka. Det var inte jag".....

Innan vi var färdiga hängde viss l 2/3 varning över Ditt huvud, och så stort mycket mer hade Du inte råd med på grund av diverse tidigare försyndelser.

Alltnog. Det ordnade sig, även i kollegiet. Applåden vill jag ge Dig för det tack jag fick av Dig för denna händelse långt senare en kväll på Arboga stadshotell och tack för whiskyn, som kom till mitt bord.

Nej, det här börjar bli tjatigt. Jag har många fler minnen även - högtidliga, t ex från julfesterna, årsavslutningarna och andra tillfällen. Men jag skall inte ta upp dem här. Jag vill bara slutligen försäkra Er alla, att tiden tillsammans med Er i hög grad lever kvar i mitt minne. Jag tänker då både på Er f d elever, lärare, kontors- och elevhemspersonal. En riktigt trevlig jul önskar jag samtliga med ett åtföljande gott år 1978.

Lage

#### APROPA FOTOUTSTÄLLNINGEN

Nu är det dags att damma av alla gamla fotografier med motiv från FFV-tiden. Ta och inventera byrålådor och skokartoner.

Som vi skrev i förra årets propellerblad så planerar vi till stundande kamratträff en fotoutställning. Vi vill alltså gärna ha in gamla fotografier med motiv ifrån eran skol- och elevhemstid vid FFV.

Skriv på namn, adress och elevnummer och skicka in dem till någon i styrelsen.

Vi lovar att återsända dem.

PS! Sänd in dem i god tid till oss. Tiden går fort när det börjar dra ihop sig till Kamratträff.

Styrelsen

Till 1953 års elever.

"Här är det", sa taxichaffören. Han fick betalt och den gamla Volvodroskan försvann med en rosslande växling bort genom allén.

Den gul-vita fasaden såg dyster ut i det regndisiga morgonljuset. "Va är nu det här för ställe man har hamnat på?" Där stod man, en 16-års förhoppningsfull yngling, och glodde undrande upp på det höga huset.

På något sätt redan desillusionerad så man sig omkring. En frukt-trädgård, stiligt, och ett potatisland, det gav onda aningar. Bakom den stora stenkåken kunde man ana något som skulle föreställa en parkanläggning. Det var många och stora lövträd, och det gav flera onda aningar. Medan man stod där och trampade rasslade det till i dörren och ett yrvaket ansikte tittade ut. "Va, kommer ni redan. Välkommen till Johannisberg".

Jag kommer mycket väl ihåg mitt första intryck av Johannisberg, fast det är 24 år sedan. Alla som bott inom dessa stenväggar har ju sina minnen därifrån, på både gott och ont. Mycket av det mindre angenäma har väl glömts bort men vem kommer inte ihåg "brödraskapet" från det innersta av Johannisbergs källarutrymme, där höstens potatis-skörd sorterades i skilda hinkar, "grisarnas" och "grabbarnas".

När man tänker tillbaka på Johannisbergstiden kommer man ihåg många skojiga episoder, som t ex när två av grabbarna hade kommit för sent hem en kväll. Givetvis blev resultatet en "straffkommendering" att tvätta elevhemmets Bedford. Det utfördes omsorgsfullt och väl, d v s alltför omsorgsfullt. Vattenslangen råkade av någon anledning vändas mot den öppnade motorhuven. Så när en jäktad Molin en stund senare skulle använda bilen ville den inte starta. Nämnade grabbar fick även som uppgift att undersöka vad det var för fel.

Efter rentorkning av fördelare så gick bilen igen. Dom fick visst en femma var som belöning för visad skicklighet.

Det är nu snart 25 år sedan 1953-års elever samlades för första gången på Johannisberg. Många av den årskullen har ju inte träffats sedan examensdagen 1957. Alla har ju gått sina skilda vägar här i livet. En del har i alla fall träffats någon gång på en kamratträff eller av ren tillfällighet. En kamratträff där alla samlades igen skulle vara en trevlig händelse.

Av någon slump har i alla fall fem av oss ur -53 års kull hamnat i Linköping. Vi fem är Sven Andersson, Rolf Lindskog, Bengt Nilsson, Tore Nilsson och undertecknad. Vi avser att arbeta för att samla alla till ett "25-årsjubileum" våren -78. Ett problem som vi haft, har varit att leta reda på alla. Det lyckades till sist att åstadkomma en adresslista på samtliga, trots "kalla spår", namnbyten, m m. Förhoppningsvis har alla nu erhållit var sitt exemplar av adresslistan.

Jag vill nu genom Propellerbladet sända en uppmaning till alla ur 53-års elevkull.

MÖT UPP PÅ KAMRATTRÄFFEN VÅREN -78 OCH LÄT OSS FIRA 25-ÅRS JUBILEUM.

Karl-Erik "Hampus" Byman  
5305

Ur minnenas gömmor

När de händelser utspelade sig, som här nedan ska skildras, fanns i FFV-s stolta flotta ett par roddbåtar, kallade "giggar". De framdrevs med hjälp av fyra åror, placerade i sick-sack, vilket betydde att det satt en roddare vid varje åra vid full bemanning. I aktern skulle också finnas en rorsman. Det var smidiga farkoster som kunde komma upp i bra fart. De var därför ganska omtyckta.

Året var 1951, tror jag. Eleverna i klass 1 var nykomna så det måste ha varit tidigt på höstkanten. Båtarna låg ännu i sjön och ett gäng av de nykomna FFV-arna var ute en kväll och rodde på Mälaren. Djuphamnen med dess fartyg från fjärran länder verkade intressant så kursen lades i den riktninge. Något inträffade som gjorde pojkarna lite förbryllade: vid relingen på en lastbåt i hamnen stod en man och vinkade åt dem. Han visade med tecken att han önskade att de skulle komma närmare. De rodde dit och kom ända intill fartyget. Då släppte mannen däruppe ned ett paket i roddbåten och visade med tecken att de skulle ro in till stranden och möta honom där. Han var tydligen utlänning och kunde inte tala svenska. Självklart blev pojkarna överrumplade och tveksamma. Att de råkat mitt in i ett smuggelförsök var tydligt. Sjömannen vågade inte gå över landgången med sitt paket. Men hans uträkning var tydlig. När han lyckligt passerat tullen skulle pojkarna lämna ifrån sig paketet till honom där han väntade på stranden.

I FFV-roddbåten uppstod en livlig diskussion. Men den blev kort. Här var ju en chans att tjäna pengar! I stället för att följa sjömannens anvisningar vändes båtens för ut mot Kattskär och med beslutsamma årtag drevs farkosten fram med god fart. Att det började regna bekymrade inte pojkarna i båten. En ganska intresselös sjötur hade helt plötsligt förvandlats till ett spännande äventyr!



(För den oinvigde läsaren kanske det är lämpligt att här upplysa om att Kattskär är en obebodd holme, belägen ca 1 km från stranden där elevhemmen Lövudden-Johannisberg var belägna. En idealisk plats att gömma smuggelgods på.)

Väl framkomna till Kattskär gömdes paketet under ris och löv och sedan sattes full fart hem till Johannisberg, där de genomvåta roddarna klädde av sig och kröp till kojs utan att yppa något till kamraterna om vad som timat. Här gällde ju affärer och pengar! -

Vad pojkarna inte visste var att en tulltjänsteman stått på kajen och sett hela händelseförloppet. Sjömannen, paketets rättmätige ägare, hade haffats och nu stundade efterspelet. I en bil kom tullare och polis till Johannisberg vid 10-tiden på kvällen. Att få tag på vilka de unga "smugglarna" var gick lätt. De fick stiga upp och följa med. Än en gång fick de företaga resan till Kattskär, denna gång i motorbåt och i sällskap med allvarsamma tullmän, som inte var särskild roade av att åka båt så där sent och därtill i dåligt väder. Pojkarna fick plocka fram paketet som de gömt på Kattskär och följa med till polisstationen för förhör.

Det var ett gäng ganska slokörade och inte så lite rädda ynglingar som strax efter midnatt återkom till Johannisberg i en polisbil. De hade fått veta att straffet för smugglingsförsök utmättes i form av böter....räknat efter antalet cigaretter - det var vad paketet innehöll - och var och en riskerade mellan 300 - 500 kronor i böter.

Mycket pengar på den tiden.

Emellertid fick jag ett samtal med den tulltjänsteman, som medföljde i bilen. Han berättade att pojkarna skött sig fint vid förhöret.

De hade vunnit såväl polisernas som tulltjänstemännens hjärtan genom sitt uppträdande och i betraktande av att det ju från deras sida inte var fråga om ett planerat försök till smuggling - pojkarna hade ju blivit helt överrumplade - skulle allt göras för att försöka få dem frikända från påföljd, som det heter. Om detta visste de inblandade eleverna ingenting, så det var oroliga dagar för dem innan slutligen beskedet kom: inga böter för pojkarna. Men den utländske sjömannen fick kännas vid dryga efterräkningar. -

Ja, detta var en händelse som inträffade för mer än 25 år sedan. Om Johannisbergs gamla väggar, ekarna i parken och allt annat därute skulle för någon dag tillfälligtvis få gåvan att kunna tala, vad allt skulle vi inte då få tillfälle att lyssna till....

David Molin

F.d. FFV-eleven Jan Segerstedt, (6350)

som prästvigdes i december 1975 och fick sin första tjänstgöring i Luleå, är nu befordrad till komminister. Propellerbladets redaktion har vänt sig till honom med begäran om en redogörelse för hur det kom sig att han bytte telemontörens yrke mot prästmännens livsuppgift. När vi träffade honom per telefon stod han mitt uppe i packnings- och flyttbestyr, så när detta läses torde han och familjen befinna sig i Sydamerika, där han under de närmaste två åren ska tjänstgöra som sjömanspräst i Svenska kyrkan. Han har ställt i utsikt att i nästa nummer av Propellerbladet bidra med en skildring från sitt nya verksamhetsfält. Vi önskar honom ett hjärtligt lycka till på dessa varma breddgrader och emotser med stort intresse hans hälsning därifrån!

Min julhälsning

Som red så vänligt bett mig skriva, blir som vanligt en hälsning till Er alla i FFV-gemenskapen - med önskan om glädje och välgång i liv och gärning men också om tålamod och kraft när prövning kommer.

FFV-gemenskapen ger allttjämnt mycken inspiration. Till exempel när Sven Sandberg, årskull 1942, en söndagskväll 1977 kom till Lövuddens vandrarhem, Sven inkvarterades på Johannisberg, nu annex till Lövudden. En annan dag kom Åke Rinneby med familj i motorbåt från Västervik till Lövuddens brygga. När jag kom till föreningens lägergård i Ramnäs fick jag veta att Sven-Olof Schedvin, årskull 1942 varit där kvällen innan med sin pigga dotter Kerstin, som skulle vara med på ridläger. Av henne fick jag hälsningar från mor och far. För ett par månader sedan meddelade en tidningsnotis i VLT att FFV-aren Jan Segerstedt, som blivit präst, ska byta komministertjänsten i Vidsel mot uppgiften att vara sjömanspastor i Lima, Peru. Och visst är det stimulerande när hälsningar på olika sätt erinrar om att KFUM och Lövudden lever i gott minne.

Lövudden blir 50 år 1978. Välkomna då till kamratträff och till besök!

God Jul och Gott Nytt År önskar vänligen

Erik Tunås

En dag i våras damp det ner en skrivelse ifrån Lunds Universitetsbibliotek till Propellerbladets redaktion.

Där stod följande att läsa:

I Lunds universitetsbiblioteks samlingar saknas nedanstående publikationer x)

Vi får härmed göra en vördsam förfrågan om det vore möjligt för er att till biblioteket som gåva överlämna de nämnda trycken och därmed komplettera samlingarna.

Med vänlig hälsning

Guðrun Lindkvist

Bibliotekarie

x) Propellerbladet 1972-1973. Av 1974 har vi fått en kopia från kungliga biblioteket.

Skulle vi kunna få Er tidskrift fortlöpande.

Vi i styrelsen kände oss naturligtvis hedrade av deras förfrågan.

Vi beslöt att ringa ner och ställa några frågor för att stilla våran nyfikenhet om varför de samlade på vårt Propellerblad.

Och vi fick då reda på följande:

att enligt gällande tryckfrihetsförordning så är tryckerierna enligt lag skyldig att bevara ett exemplar av tryckt skrift för granskning och att lämna exemplar av skriften till Kungliga biblioteket och till universitetsbiblioteken i landet.

Där har vi förklaringen till varför de inte fått årg 74-76.

Tryckeriet vi har anlitat var inte registrerat som tryckeri då. Det är det däremot nu, så i fortsättningen kommer Pb automatiskt att sändas till de olika biblioteken.

att första Pb kom ut 1945.

att det år 1962 och 1968-1971 inte kom ut några Pb.

att biblioteken i första hand samlar på skrifter för det kulturella intresset och för forskning. Men det går naturligtvis bra för den som är intresserad att gå dit och läsa propellerbladen i läsrummet.

att de flesta exemplaren av Pb som Lunds Universitetsbibliotek har är original, medan en del är kopior som de fått ifrån Kungliga biblioteket.

Vi har nu sänt ner Pb för åren 1973-1976 till dem. Vi fick inte tag på något ex för 1972, men enl en senare uppgift har dom fått en kopia ifrån Kungliga biblioteket på den årgången så vi får hoppas att Lunds Universitetsbibliotek härmed har en komplett samling av vårt organ propellerbladet.

KG

1976 års propellerblad gick ut till 530 adresser. 210 medlemmar, 30 flera än närmast föregående år, har inbetalt medlemsavgift.

Fyll i bifogade inbetalningskort och låt det "hänga med" nästa gång du betalar dina räkningar.

Känner du någon FFV-are som ej fått Propellerbladet, notera nummer, namn och adress på inbetalningskortet eller meddela styrelsen på annat sätt.

Årsmötet i samband med kamratträffen kommer att få ta ställning till följande förslag från styrelsen:

Propellerbladet skall ej sändas ut till medlemmar som glömt att betala in medlemsavgift två år i följd. De i adressregistret som är att hänföra till denna grupp skall dock erhålla en hälsning tillsammans med ett inbetalningskort och löfte om att mot erlagd årsavgift erhålla tidningen.

RO

Här är vår skolsång! Vi tar med den i Propellerbladet för den händelse någon glömt den och inte har kvar något exemplar av densamma.

Mel. "Den svenske flottisten..."  
(Refrängen)

FFV-visan

Verkstadsskolans glada gosse,  
glöm ej bort ditt FFV.  
Tänk att grunden till din framtid  
och ditt bästa väl och ve  
har du fått här på lektioner  
utav alla skilda slag  
För ditt kära fosterland  
har du knutit detta band,  
FFV, FFV.

Nu vi tacka för det sällskap  
som vi här av Er har haft.  
Nästa gång vi råkas åter  
ska vi ha det lika glatt.  
Och när vi se'n bliva gamla,  
kan vi oss tillbaka se  
för att minnas dessa år,  
som vi haft i livets vår  
vid FFV, FFV.



Julnöten



Stålkulor 12 st varav en har felaktig vikt. Med hjälp av en balansvåg och några vägningar kan man få reda på vilken kula som är felaktig och om den är för lätt eller för tung. Visa hur man går till väga för att få så få vägningar som möjligt.

Svaren sändes till Rolf Olsson, Turedalsgatan 42 732 00 Arboga.  
Av inkomna svar den 78-01-30 belönas de fem först öppnade rätta lösningarna med (2) två års fritt medlemskap i FFVK. Om fem rätta lösningar ej inkommer belönas de bästa förslagen.  
Vinnarna presenteras i nästa nr.

76 års julnötter gav tydligen många huvudbry. Endast ett rätt svar har influetit. Grattis Hans Sandberg (6252) Kungsör.

De rätta svaren var

- A. Om man tippar tre (3) rader kan man vara säker på att erhålla fem rätt av tretton möjliga på en tipskupong.  
Ex: en rad med ettor en rad med kryss och en rad med tvåor.
- B. Den sökta sträckan i figuren var lika med radien.

Bland övriga insända lösningar har dragits följande namn:

6007 Lars Björkedahl, Perstorp  
6235 Staffan Lindström, Emmaboda  
6531 Lars Walin, Tygelsjö

Dessa hade rätt endast på B uppgiften och erhåller därför endast ett års fritt medlemskap.

R0



*Alla som utbildats vid*  
**FLYGFÖRVALTNINGENS**  
**VERKSTADSSKOLA**

*i*  
*Västerås*  
*är Välkomna till*  
*Kamratträff*  
*på*  
*Lörudden*  
*Söndagen den 21 maj 1978*

*Anmälan till FFVK,*  
*KFUM*  
*Kopparbergsvägen 16*  
*72213 Västerås*

*Välkommen!*

T e k l a I s a k s s o n

f. 23.9 1901 d. 16.3 1977

Det kom så oväntat, budet om att husmor under många år vid elevhemmet i Ekbacken, fru Tekla Isaksson, hade fått hembud. Och det blev sorg och saknad - hennes gärning hade varit sådan. Hon talade om "mina pojkar" och pojkarna om "våran Tekla". Pojkarna blev vuxna män, många, många uppehöll kontakt och visade tacksamhet. Några veckor före sin död kom ett brev där hon bl a berättar om de många julkorten från "grabbarna". Elevhemsåren blev hennes stora glädje, den bar genom möda och tunga arbetsdagar, den lyfte i stunder av prövning och bekymmer.

Elevhemmet och alla ungdomarna var hennes allt, hennes omsorger kände inga gränser.

Pensionärsåren blev meningsfulla genom alla goda minnen och fick sitt berikande innehåll bl a genom fortsatt kontakt med många vänner från åren vid Ekbacken - icke minst genom att unga familjer också kom in i gemenskapen.

Jordfästningen i Götlanda kyrka och efterföljande samvaro, där många vänner deltog, bar vittne om ett långt livs strävan att vara till helhjärtad tjänst i hem och familj, för nära och kära, missionsför-samling och elevhem.

För oss, som fick möta fru Isaksson, kommer minnet av henne att leva i varm tacksamhet.

Erik Tunås

Runar Halldén

f. 1.5.1929 d. 26.9.1977

Runar Halldén avled hastigt den 26 september i år. Han genomgick FFV åren 1944 - 48. Hans elevnummer var 4419. Efter sina praktikår anställdes han vid F3, där han som flygplanmontör och sedermera tekniker stannade fram till 1970. Från 1970 och fram till sin död arbetade han som beredningsingenjör vid flygplanavdelningen på CVM. Vi lyser frid över minnet av en god kamrat.

## INNEHALLSFÖRTECKNING

Sid 1	Från Styrelsen	
2	Tankar inför Julen	David Molin
3	Aktuella data på kontaktmännen	
4	48-ornas klassträff 1977	K O Granath
7	Minnen	Lage Jarking
12	Till 1953 års elever	K.E "Hampus" Byman
14	Ur minnenas gömmor	David Molin
17	Min Julhälsning	Erik Tunås
18	Fakta om Propellerbladet	
20	FFV-visan	
21	När "Lansen" kom till Johannisberg	
22	Julnöten	



Välkommen till

## Sälffjällsgården

KFUK-KFUM-s fjällgård i Sälen

Gården ligger vackert på Sälffjällets sluttning med c:a 500 m. till närmaste skidlift. C:a 50 bäddar i 15 rum. Trivsamma gästutrymmen. God husmanskost. Bordtennisrum, bastu, bad, torkrum för kläder... Trivsamt så där i största allmänhet! Bra bilparkering.

Upplysn. och beställning: KFUK-KFUM, Kopparbergsv.16,  
722 13 VÄSTERÅS.

Tel. 021 / 18 52 20 månd-torsd kl.

9.00 - 12.00. (David Molin efterfrågas)

Följande tider är fjällgården fullbokad: 24/12 1977-7/1 1978,  
11/2 - 3/3, 12 - 19/3, 26/3 - 2/4 1978.


Begär prospekt och prislista. - En veckas vintersemester är bättre än två sommarveckor! - Välkommen!

**VI RESER TILL SÄLEN....**



# Trivselhotell i Västerås

- 35 RUM 80 BÄDDAR
- 18 RUM MED BAD
- FRUKOSTMATSAL
- SÄLLSKAPSRUM MED FÄRG-TV
- EGEN PARKERING
- PERSONLIG SERVICE OCH TRIVSEL

 **Hotell Arkad ab**

Östermalmsgatan 25  
Telefon 021-12 04 80