

PROPELLERBLADET 1975



Organ för FFV:s kamratförening





G
O
D
J
U
L



Alla som utbildats vid
FLYGFÖRVALTNINGENS
VERKSTADSSKOLA

i
Västerås
är Välkomna till
Kamratträff
på
Lövudden
Söndagen den 23 maj 1976

Anmälan till FFVK,
FFUM
Kopparbergsvägen 16
72213 Västerås

Välkommen!



Nu har ytterligare ett år passerat sedan vi senast hörde av oss med förra propellerbladet, men så länge kommer vi inte att lämna er i fred efter detta propellerblad, för redan under våren kommer vi med information om den stundande kamratträffen. Som ni redan förstår med hänsyn till att kamratträffen infaller under våren, var det en majoritet av de som svarade som föredrog en vårträff.

Med hänsyn till uppslutningen till kamratträffarna inte varit vad många hoppats på, framförde vi ju redan i förra propellerbladet att vi i styrelsen skulle försöka komma fram med någon lämplig form av ekonomiska subventioner i samband med långa resor till "Gurkstan". Vi har för den kommande kamratträffen fattat beslut om att anslå kr 1200:- dock max. 1kr/mil. För att dessa pengar skall utnyttjas på bästa möjliga sätt hoppas vi på att ni i möjligaste mån samåker.

Eftersom kamratträffens program inte på något sätt är fastställt ber vi er ta kontakt med någon av oss i styrelsen beträffande önskemål om aktiviteter för fruar och barn. Vi ber er också komma med synpunkter och idéer som kan vara lämpliga punkter på dagordningen för årsmötet.

För att i fortsättningen kunna få propellerbladet litet fylligare med olika artiklar, repotage och andra kul episoder är vi mycket intresserade av att få sådant till hands från FFV:are som då och då känner litet skrivklåda.

När vi i styrelsen blev valda för ett och ett halvt år sedan hade vi vissa ambitioner beträffande olika aktiviteter, då vi nu rannsakar oss efter två propellerblad måste vi nog erkänna att allt vi hoppats på inte har uppfyllts, men om vi ber varje läsare att litet mera aktivt stödja våra strävanden att "knyta" ännu flera FFV:are till vår kamratförening är mycket vunnet.

Med dessa rader önskar vi er alla en GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR.

Styrelsen

EN JULHÄLSNING FRÅN VÄSTERÅS

En dag kom ett telefonsamtal från Kungl. Biblioteket i Stockholm. En vänlig röst frågade efter Propellerbladet. Denna röst tillhörde bibliotekarien Ingrid Holm. Hon berättade att biblioteket hade alla numren av vår kamratförenings tidning fram till och med år 1967. Alla numren från tidningens början alltså. Enligt svensk lag är alla tryckerier skyldiga att sända minst 1 ex. av alla tidningar de framställer till Kungl. Bibliotekets svenska avdelning för fortsättningsregister. Efter 1967 har Propellerbladet kanske inte utkommit lika ofta och lika regelbundet som förut och har dessutom framställts på ett enklare sätt. Stencilapparater o.d. har kommit till användning och ingen har vetat om att en tjänsteman på K.B. gick och längtade efter vår värdefulla publikation.

Nu har vi skickat de nummer av Propellerbladet som utkommit 1972, 1973 och 1974, men om det är någon som har exemplar att undvara eller låna ut, exemplar av Propellerbladet mellan 1967 - 1972 så skulle Ingrid Holm i Stockholm vara tacksam att få dem. Det kan ordnas så att vi bara lånar ut exemplar, som vi inte vill vara av med. I sådana fall kopieras de på Kungl. Biblioteket och vi får tillbaka det eller de ex. som lånats ut. Lämpligast är kanske att kontakten med K.B. sköts av Kamratföreningens styrelse. Sänd alltså önskade tidningar under nedanstående adress.

Alla vet kanske inte att man kan uppsöka Kungl. Biblioteket i Humlegården och där be att få titta i och läsa de nummer av Propellerbladet som finns arkiverade. En förmån som kanske en eller annan vill utnyttja i samband med besök i kungliga huvudkommunen.

Och nu lackar det mot jul. För många innebär det en mängd jäkt och stress. Julklappar, julskinka och annan mat samt julgran ska anskaffas, julstädning verkställas och mycket mera. I allt detta glömmar man så lätt den egentliga anledningen till att vi firar jul, vad denna högtid djupast sett vill påminna oss om. Måtte vi alla få del av den glädje och den frid som julens budskap innerst inne handlar om.

EN GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR tillönskas Er alla av

David Molin

David Molin
Polstjärnegatan 59,
724 60 VÄSTERÅS

AKTUELLA DATA PÅ KONTAKTMÄNNEN

Ett blad med adresser på Din årskurs bifogas, "så långt lagret räcker", med årets Propellerblad. Du som har kontakt med eller på annat sätt känner till adressen till någon som saknas på listan, var vänlig meddela detta till Din kontaktnamn eller direkt till någon i styrelsen. På så sätt får vi nöjet att sända Propellerbladet och kamratträffsinvitation till fler "gamla" FFV-are.

Förteckning:	Adress		Tel
1941 Allan Palmqvist	Sällarebogatan 10	583 20 Linköping	013/99500
1942 Gunnar Wikström	Gamla Landsvägen 90	930 80 Arvidsjaur	0960/12134
1943 Karl-Anders Pantzar	Box 69	530 30 Tun	0510/80396
1944 Lennart Andersson	Angelgatan 8	723 48 Västerås	021/139972
1945 Nils-Erik Nilsson	Uppåkravägen 12	190 60 Bålsta	0171/50666
1946 Curt Jacobsson	Skestavägen 50	163 53 Spånga	08/7606292
1947 Stig Östberg	Källgatan 4	583 20 Linköping	013/98032
1948 Bengt Björk	Höjdhoppargatan 7	722 41 Västerås	021/118964
1949 Stig Olsson	Falkstigen 9	530 30 Tun	0510/80666
1950 Lars-Erik Larsson	Heidenstams gata 94	582 49 Linköping	013/172992
1951 Arne Lundin	Pistonggatan 9	722 33 Västerås	021/60833
1952 Stig Hertze	V Storgatan 5	633 42 Eskilstuna	016/112045
1953 Bengt Nilsson	Norrsättersgatan 9A	583 20 Linköping	013/98141
1954 Bertil Selin	Vårvägen 20	951 49 Luleå	0920/21302
1955 Bertil Lilja	Matterödsgatan 35	282 00 Tyringe	0451/51786
1956 Ove Granberg	Dragspelsvägen 3	732 00 Arboga	0589/14061
1957 Rolf Olsson	Österled 8A	732 00 Arboga	0589/13548
1958 Bert Frisell	Falkstigen 13	530 30 Tun	0510/80347
1959 Jonny Eriksson	Skogsbacken 45	920 00 Kumla	019/78800
1960 Ronald Persson	Rådsvägen 5F .2 tr	141 48 Huddinge	08/7746770
1961 Göran Ohlsson	P1 2087	826 00 Söderhamn	0270/15273
1962 Alf Brodin	Östra Storgatan 34	826 00 Söderhamn	0270/16407
1963 Kjell Nilsson	Andebodavägen 359	175 43 Järfälla	0758/38960
1964 Lennart Gredenman	Blåtistelvägen 11	753 50 Uppsala	018/367063
1965 Håkan Lennartsson	Johannisberg	725 90 Västerås	021/188143
1966 Håkan Svensson	Nämndemansgården 6	582 38 Linköping	013/135256

GLIMTAR FRÅN BYN

På CVM fortsätter utvecklingsarbetet på stirlingmotorn.

För helikopterunderhåll planeras en Europahall.

F 3 heter numera F 13 M och har transportflyg och målflyg på flottiljen.

Flygvapnet 50 år firas på Malmen den 28-29 aug 1976. Stora möjligheter för FFV:are att träffas där.

Förortslaget Malmslättis AIK har gått upp i Div III i fotboll. Det blir med andra ord många bra matcher på vackra Helligrenshagen.

Många FFV:are i Linköpingsregionen träffas via våra arbetsplatser och ute på stan. Någon gemensam träff har inte arrangerats på länge. Vem tar initiativ?

Elevhemmet är som tidigare tillhåll för FC flygmedicin.

EN HÄLSNING FRÅN 6036 KLINGSSELL

Eftersom jag vet hur lite material redaktionen har att arbeta med vill jag bidra med en liten hälsning till mina årgångskamrater.

Åren rinner snabbt i väg och alla kontakter vi fick med varandra blir alltmer sällsynta. För min del slutade jag i flyget 1968 och började så som biträdande föreståndare på en ungdomsgård i Linköping. Jag hade ju redan på min FFV-tid ett stort intresse att styra och ställa med samkväm, elevråd, föräldraträffar o s v. Nu fick jag alltså chansen att ha arbete med och bland människor som yrke.

1970 blev jag så föreståndare och hade då ansvaret för fritidsgården Arbis i centrala staden. Arbis är Arbetarförningens gamla fina lokal och den har fungerat som samlingshall, teater, skola och en hel del annat. I den stimulerande miljön arbetade jag och mina medarbetare med främst diskotek och pop första åren men efter hand gled vi över till att bli allt mer kulturella. Musik, teater, dockteater och folkdans är några av sidorna vi utvecklade.

I maj 1974 blev jag så "byråkrat". En tjänst som fritidskonsulent på den centrala förvaltningen är nu min lott. Där sitter jag och administrerar, leder och samordnar fritidsverksamheten vid fritidsgårdarna i stan, som f n är 23 st till antalet.

Ja, det var i stora drag hur tiden efter mitt avhopp i Vapnet gestaltat sig.

Till sist en liten önskan. Skulle det inte vara kul om vi fick möjlighet att samla hela den fina årgången -60 på en kamratträff någon gång. Jag vet hur svårt det är eftersom jag själv inte varit på en enda träff sedan examen 1964. Men ändå om vi alla, Person, Sviskon, Sjöo, 40 Larsson, Jösse, Flängen, Lagerkvist, Nobben, Pege, Nisse, Björkdal och alla ni andra, tog oss i kragen och for på nästa träff. Vilken träff det skulle bli!

PS. Om ni far förbi Mantorp så är adressen Vitsippestigen 5. Välkomna! DS

Så här började det

En höstdag 1941 kom en representant från Kungliga Flygförvaltningen på besök för att efterhöra KFUM:s möjligheter att ordna inkvartering av 20 elever i planerad yrkesutbildning. En rundringning till hyresvärdar och servicebyråer gav intet resultat. FF accepterade förslag om annonsering som ledde till kontakt med fastighetsägare vilken kunde erbjuda en nyrenoverad 6-rumslägenhet, ljusa tapeter, parkettgolv, vackra rum. Men - en "familj" med 20 vuxna pojkar, nej, det passade inte. Nästa försök blev Johannisbergs gård, där herrgårdsbyggnaden då endast disponerades av en eller flera rättsfamiljer. Uppslaget intresserade FF och så dök flygdirektör Olle Thunell in i bilden, han kom i "kronbil" och gav skjuts till den gamla herrgården vid Mälarstranden, naturligtvis även till Lövudden, då en sommarvilla, två vandrarhemsbyggnader, ett par småstugor och ett utedass. Men där fanns idrottsplan och badmöjligheter, vilket i kombination med herrgårdsbyggnaden kunde bli en bra miljö. Så följde kontakten med Västerås stad, nu kommun, som var herrgårdens ägare. Min följeslagare i fin uniform gjorde intryck och på Thunells intresse för att Johannisberg skulle bli elevhem med KFUM som samarbetspartner gick ej att ta miste. Och så blev det. Reparationer för 4.000:- (fyra tusen) kr. skedde och i febr 1942 stod sekr Aron Hallman med fru Siri och sonen Gunnar i hallen och sa välkommen till 20 ungdomar från Pajala i norr till jag tror Malmö i söder. En snöboll var satt i rörelse. Nog var det primitivt, men trivsamt och trågbodheten bara ökade samhörighetskänslan. Det gick ett par månader och så kom FF-önskemål: till hösten plats för ytterligare 20 elever. Ja visst, det fanns ju en vindsvåning. Ytterligare 8.000:- (åtta tusen) kr. och det blev golv, tak, målarfärg och toalettutrymme i det blivande bordtennisrummet samt tapeter och möbler i fyra rum. När augustimånen lyste för fullt då hade Johannisbergs-familjen 40 ungdomar jämte ställföreträdande föräldrar och deras medhjälpare. Turerna från och till skolan vid CVV, på andra sidan viken, gick med cykel och när höstvindarna blev för hårda ryckte Fl bussen ut, jag tror med gengas, i tidig otta för att hämta och när skymningen kom blev det retur. Utbildningen omfattade vad till kommande yrke hörde men också "takt och ton", stil och pli skulle det vara.

Sommaren 1943 utökades transportmöjligheterna genom två tiohuggare, som forslade halva styrkan till och från skolan. En och annan f.d. elev påstår att hans kraftiga muskler är resultatet av den taktfasta rodden över Mälarens blånande böljor. Ibland berättar äldre Västeråsare att de från hamnen såg detta trevliga inslag på Västerås-fjärden.

Ute i världen pågick kriget. I vårt skonade land hade vi små bekymmer men dock något, t.ex. ransoneringen. Hungriga ungdomar skulle mättas. En god hjälp blev grisar i svinhuset och massor av kaniner i burar. Grisarna höll sig på plats men en och annan kanin smet ut bland buskarna. Infångade belönades med 25 öre, intill dess att det uppdagades att "smitarna" hjälptes ut av "nägon" som gick förbi!

Skolan skulle kunna bli självförsörjande, så rektor Nylinder en dag. Det fanns ju både ladugård och öppen jord. Varför inte några kor och ett par hästar, plog, harv med mera sådant. Nyttigt för eleverna att lära sig sköta. Vilken härlig syn, eleven på mjölkpallen, med ryktborsten i handen eller gående bakom plogen och de båda "kamparna". Men det blev bara en ide!

Minnets är fyllt av stimulerande samarbete och kontakten med många hundra ungdomar, bussiga och roliga att minnas. Och det är ett festligt inslag i livet på Lövudden att varje sommar en och annan FFV-familj dyker upp på en snabbvisit eller övernattnings på vandrarhemmet. Det känns att goda minnen förenar.

- - -

Till sist en hälsning till Er alla som så ofta lever i tanke och bön.
God jul och gott nytt år! Vänskapsfullt

Erik Tunås

Arboga Nov 1975

Plötsligt stog han bara där, framför mej. Min gamle rumskamrat från Johannisberg och Lövudden, Folke "Mysken" Östberg (4930). Glädjen var ömsesidig, men på grund av att Folke var på CVA på en kurs blev det inte så mycket pratat vid det tillfället. Givetvis beslöt vi att träffas en kväll för att prata gamla minnen. Över en öl och en macka träffades vi sedan hemma hos mej och många minnen och grabbar passerade den kvällen revy framför oss när den ena episoden efter den andra plockades fram ur dom numera lite grånade cellerna. Eftersom Folke liksom jag sedan blev placerade vid CVA och elevhemmet på Ekbacken och hamnade i Werner Larssons och Tekla Isakssons familjära vård avslutades kvällen med att vi beslöt att dagen därpå besöka Tekla som numera efter en tids sjukdom bor på Arbogas förnämliga ålderdomshem Strömsborg.

Att Tekla blev glad åt vårt besök var inte att ta miste på. Och jag vill här passa på att uppmana alla gamla FFV:are som bott på Ekbacken eller som känner henne, stanna upp en stund när ni har vägarna förbi - jag vet att en del som vet var hon bor gör det - och titta in till henne en stund. Hon kommer verkligen att uppskatta det. Och det är ingen risk att hon har glömt bort Dej, hon kan rabbla upp samtliga grabbar som bott på Ekbacken utan att staka sej en enda gång. Nåväl, vi satt på hennes rum och tittade på gamla kort, gästböcker, album osv. När vi kom fram till adressen hon fick när hon fyllde 50 år säger Folke - kommer Du ihåg att det var jag som överlämnade blommorna från oss - och följande historia väcktes åter till liv.

Tekla skulle fylla femtio år, och på högtidsdagens em beordrade Werner upp henne till sin lägenhet med order att inte visa sig i köket mer den dagen. Werner organiserade med van hand uppvaktningen som bestod av alla vi grabbar, lärare, repr för CVA osv. Rolf Andersson skepparn kallad (4902) var utsedd att överlämna blommorna från oss grabbar. I samlad trupp tågade vi sedan upp till Tekla. Ett tryck på dörrklockan, Tekla kom ut på bron, och i samma ögonblick som överlämningen skall ske räcker Rolf över blomsterkvasten till en fullständigt överrumplad Folke Östberg Efter några sekunders betänketid och något röda kinder kliver Folke fram och kanske något stammande överräcker han blommorna till Tekla.

Med denna lilla historia tänkte vi introducera en ny rubrik i Propellerbladet som heter - Minnen från elevhemstiden - där vi hoppas få in många bidrag från er själva. Det måste finnas mängder av minnen från den tid ni själva tillbringade vid något elevhem. Alla bidrag, roliga, trevliga, festliga, allvarliga som kan höja läsvärdet på propellerbladet och som är värda att bevaras åt eftervärlden, emottages tacksamt. Sänd bara in bidragen till någon i styrelsen.

Om någon undrar var Folke Östborg håller till nu för tiden så jobbar han som lärare på FTTS i Tullinge (F18).

Slutligen ber jag att få önska alla en GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR.

4929 Karl Gardh

Årets medlemsavgift, 10:-, hoppas styrelsen Du betalar med bifogat inbetalningskort. Kryssa i rutan "ny adress" om Du flyttat sedan Du fick Propellerbladet förra gången.

Angående vår enkät om kamratträff på våren eller hösten kan nämnas att:

414 st Propellerblad sändes ut, några har kommit tillbaka

2750:- har inbetalts i medlemsavgifter av 170 medlemmar, av dessa 170 vill 45 st ha kamratträff på våren och 16 st på hösten. Styrelsen har dragit slutsatsen att de 109 som ej svarat kommer på kamratträff oberoende av om den förläggs till vår eller höst.

RO

Postgiron: 340204-7

Flygförvaltningens Verkstadsskolas Kamratförening

En julhälsning från Uppsala

Det är förunderligt med FFV-gemenskapen. Här kommer man till Uppsala för att göra den sista terminen, den s.k. praktisk-teologiska kursen vid universitetet, och vem finner man om inte FFV-aren 6350 Jan Segerstedt. Tänk vad världen är liten!

Vi har fått lärt oss mycket i "prakten" om gemenskap naturligtvis med den kristna kärleken som förtecken. Pastoralpsykologien eller enklare uttryckt själavården, tycker jag, har varit det intressantaste ämnet. Där har vi konstaterat, att för att vi skall kunna utvecklas lever i ständiga kriser. De vanligaste är intimitetskris - Identitetskris - Integrationskris.

Intimitet är ett vitt begrepp. Människans önskan om närhet, kontakt, samhörighet. Sexualiteten är här bara en del.

Identitet - att hitta sig själv, sitt eget sammanhang, sin egen väglängd. Att kunna uppleva "jag är i samklang med de innersta intentionerna i mig själv", hitta min mening med livet.

Integration - ett införlivande. Lära mig leva med det, som jag inte riktigt kan acceptera, utan neurotiska besvär och symptom. Det låter svårt.

Men det märkliga är att liksom vårt organiska liv har en tendens till läkedom och helande har även själslivet detta. Sår läks, sjuka organ återställs till normal samverkan med andra organ, människan vaknar efter sömnen med nya krafter. Denna framåtsträvande tendens till helande, som finns i det organiska livet, finns också hos människan när det gäller det psykiska, fysiska och andliga helandet.

På ett område räcker inte vår egen förmåga, och det är när jag råkat skada eller förorsakat någon medmänniska lidande. De skuld känslor samvetet åstadkommer kan endast tagas bort genom förlåtelse. Den ende som kan ge oss full förlåtelse om det talar Julens budskap. Guds kärlek kunde inte lämna människorna utan hjälp, utan ville att gudsligheten till sist skulle få segra i vårt liv. Kärleken i stället för egoismen! Se där Julens innersta budskap till oss!

God Jul och Gott Nytt År önskar

Valentin Hofstedt och 6350 Jan Segerstedt.

Julnöten

I ett kloster i Tibet finns tre munkar, samt en klockare och en präst. Tibetanska munkar kan vara av mycket varierande ålder, och oftast vet de inte själva hur gamla de är. Så är också fallet med dessa tre, men de är mycket nyfikna och vill gärna veta sin ålder.

Klockaren vill hjälpa dem men på tibetanernas något snirkliga sätt går han inte rätt på målet utan säger:

"Ni vet hur gammal jag är. Näväl, summan av er ålder är dubbla min ålder, och produkten av era åldrar är 2450. Nu får ni räkna ut resten själva".

Munkarna beger sig till sina celler och räknar flitigt en tid, men kommer så småningom tillbaka och säger besvikna att de inte kan lösa problemet.

Då blandar sig prästen i det hela sägande:

"Mina kära vännder. Vi har glömt en sak. Jag är äldst, och då skall problemet gå att lösa".

Och det kunde munkarna!

Kan Du nu säga ålderna på samtliga inblandade? Alltså även på prästen.

PS. Alla munkarna kan räkna.

Meddelande

En klassträff planeras för årsgrupp 49. Kontakta snarast Stig Olsson Falkstigen 9, 530 30 TUN.
Tel 0510/80666



Till minnet av två pionärer

O l l e T h u n e l l 10.6.1975

H a r r y D a h l 31.3.1975

Olle Thunell, flygdirektör, var Flygförvaltningens representant när Lärlingskolan (FPL), sedermera Verkstadsskolan (FFV) började verksamheten 1942 samt vid tillkomsten av elevhem i Västerås, Arboga och Malmslätt. Harry Dahl, byrådirektör, övertog det administrativa ansvaret för samarbetet mellan Flygförvaltningen och elevhemsverksamheten. Båda hyste ett varmt intresse för verksamheten och elevhemmen, för elever och KFUM-s insats bland dem. Deras förståelse gjorde denna samverkan både inspirerande och meningsfull.

Frid lyse över minnet av dem båda, två ungdomens vänner!

E.T.

Styrelsen för FFV:s kamratförening, vald vid årsmötet den 19 maj 1974

Ordf Göran Norlén Puddelugns-gatan 26, 724 73 Västerås 021/358630

V ordf Karl Gardh Anders Johanssonsgatan 22K, 732 00 Arboga 0589/13914

Kassör Rolf Olsson Österled 8A, 732 00 Arboga 0589/13548

Sekr Rune Berg Bergsvägen 20 4 tr, 176 30 Kungsängen 0758/74702

KFUM-KFUK repr David Molin, Polstjärnegatan 59, 724 60 Västerås 021/116324

Suppl Erik Mattson Snöstormsgatan 5, 723 48 Västerås

Suppl Ulf Lundkvist, Ekvägen 8, 360 44 Ingelstad 0470/30553



Två trivselhotell i Västerås

- 35 RUM 80 BÄDDAR
- 18 RUM MED BAD
- FRUKOSTMATSAL
- SÄLLSKAPSRUM MED FÄRG-TV
- EGEN PARKERING
- PERSONLIG SERVICE OCH TRIVSEL

Hotell Arkad ab

Ostermalmsgatan 25
Telefon 021-12 04 80

- 80 RUM 160 BÄDDAR
- 60 RUM MED BAD
- FRUKOSTMATSAL
- SÄLLSKAPSRUM MED FÄRG-TV
- GILLESTUGA, FESTVÅNING
- KONFERENSLOKALER



Stora Hotellet ab

Vasagatan 15
Telefon 021-13 72 90