



PROPELLER- BLADET



Nr 33. Årg 22. December 1967

PROPELLERBLADET

Organ för FFV Kamratförening

Redaktör och ansvarig utgivare:

Roland Rehnäck

I redaktionen ingår:

Erik Färnlöf

Sigvard Hansson

Föreningens styrelse:

Ordförare: Roland Rehnäck, Pettersbergsgatan 24, Västerås

Sekreterare: Bengt Norbäck, Säbygatan 7, Västerås

Kassör: Jan-Ove Jönsson, Parstugugatan 27, Västerås

KFUMs repr: Walter Magnusson, KFUM, Västerås

Ett par rader från styrelsen

Så fick vi ihop till ett Propellerblad i år också, men det satt hårt åt. Utan hjälp från Linköpings- gänget hade det blivit magrare än på många år, men dom har verkligen bidragit med skojiga inslag.

Vi hoppas att Du får glädje av detta nummer av Propellerbladet, och önskar Dig en God Jul och ett Gott Nytt År.

Julhälsning från FFV

Förra årets propellerblad, ett jubileumsnummer fyllt av gratulationer och lyckönskningar, gav en återblick på skolans verksamhet under en tidsperiod av tjugofem år. Ovetande om framtiden, om än med en viss föräning om framtida förändringar för försvarets del, kunde vi glädjas åt den insats som skolan gjort för flygvapnet och vårt lands försvarsberedskap.

Många FFV:are frågar i dag vad som kommer att hända med skolan. Rykten om att FFV skulle läggas ner, förflyttas till annan ort eller överföras till någon skola under skolöverstyrelsen har fått många elever, att ta kontakt för att förvissa sig om, att deras gamla skola skall få fortsätta sin verksamhet i flygvapnets tjänst.

Att i detta nummer av Propellerbladet kunna lämna ett konkret svar på dessa frågor är ogörligt, emedan några beslut ännu inte är fattade. Jag skall emellertid lämna en summarisk orientering om händelseutvecklingen och de tankar som framgår av denna.

Med stöd av bemyndigande den 31 maj 1963 tillkallade chefen för försvarsdepartementet den 28 juni samma år ledamöterna av riksdagens andra kammare M Gunnar Gustafsson (ordförande) och Dag R Edlund, samt dåvarande byråchefen i armétygförvaltningen numera överingenjören i arméförvaltningen C-G S Holmström att verkställa utredning rörande krigsmaktens lärlingsutredning m m. Samtidigt uppdrogs åt byråingenjören i överstyrelsen för yrkesutbildning Fred Bohman att vara sekreterare åt de sakkunniga. Såsom ytterligare sakkunnig tillkallades den 18 oktober 1963 ombudsmannen i Landsorganisationen i Sverige Tore Karlson.

Utredningens sekreterare Bohman, som den 1 september 1964 förordnats som rektor vid centrala verkstadsskolan i Vämnäs, befriades den 30 oktober 1964 från sitt uppdrag och anmodades att såsom expert biträda utredningen från och med den 1 november samma år. Till kaptenen vid flottan numera departementssekreteraren i försvarsdepartementet C J-G Jardal uppdrogs samtidigt att från sistnämnda dag vara sekreterare åt utredningen.

Utredningen antog namnet Krigsmaktens lärlingsutredning.

Krigsmaktens lärlingsutredning har avslutat sitt arbete och överlämnade sitt betänkande den 14 september 1967. Utredningen föreslår, att Flygförvaltningens Verkstadsskola, omorganiserar till en flygmekanikerskola lydande under skolöverstyrelsen med nuvarande ortsplacering och Västerås skolstyrelse som huvudman. Dessutom föreslås, att utbildningsformen förändras så, att utbildningen skall omfatta 3 år, varav första året blir fordonsmekanikerutbildning vid under skolöverstyrelsen lydande skolor, andra året blir flygmekanikerutbildning vid skolan i Västerås (FFV) och tredje året blir en kombinerad praktik- och värnpliktstjänstgöring.

Utbildningen skall bli avslutas med av Luftfartsverket utfärda-
de prov, som berättigar till certifikat för flygmekaniker.

Förslaget omfattar som synes en avsevärt förändrad utbildningsor-
ganisation, mera i överensstämmelse med de nya riktlinjer för yrkes-
utbildningen, som aviserats av skolöverstyrelsen.

Denna nya form för utbildning av flygmekaniker syftar till att för-
se såväl försvaret som de civila flygbolagen med arbetskraft.

Beträffande telemontörutbildningen föreligger inget konkret för-
slag. Det kan emellertid förväntas, att en ny form för utbildning
av telemontörer, principiellt i likhet med flygmekanikerutbild-
ningen, kommer att framläggas inom den närmaste tiden. Avvaktande
detta är det min förhoppning, att telemontörutbildningen vid FFV
får bibehållas intakt, om än med ett mindre antal elever.

Mot bakgrunden till de organisatoriska förändringar som kan förväntas
inom försvarsväsendet, försvarsanslagen, rationaliseringar, över-
förande av vissa verkstadsenheter till Försvarets Fabriksverk, yrkes-
skolberedningens betänkande samt en rationellare, ev centraliserad
yrkesutbildning inom försvaret, är det i dagens läge svårt att sia
om skolans framtida struktur och verksamhetsområde.

Om jag i någon mån, med dessa få rader, lyckats orientera om händel-
seutvecklingen vid FFV, hoppas jag, att Ni ser lika ljus och opti-
mistiskt på en lösning av problemen för skolan, som personalen här-
städes gör.

Till detta vill skolans ledning, lärare och övrig personal till
elever och f d elever, personalen vid elevhemmen och flygförvalt-
ningen, framföra en önskan om en God Jul och ett Gott Nytt År.

Ove Ahlgren



En hälsning från KFUMs nye representant i FFVK

Vid FFVK:s senaste årsmöte avgick Erik Tunås på egen begäran ur styrelsen, som han tillhört sedan föreningens bildande. Erik Tunås har under hela denna långa tid representerat KFUM.

Till hans efterträdare utsågs undertecknad. Det tillkommer inte mig att här teckna hans insatser för FFVK. Jag vet dock att han var mycket intresserad av uppgiften, och att han kommer att sakna samarbetet med FFVK:s styrelse.

För de flesta i FFVK säger kanske inte namnet "Walter Magnusson" så mycket. Jag kommer emellertid inte till FFVK som någon "outsider". När FFV startade sin verksamhet var jag som medlem av KFUMs i Västerås styrelse med om att besluta att föreningen skulle gå in i detta samarbete med Flygförvaltningen, och så kom det första elevhemmet till stånd på Johannisberg och med den första tidens pojkar hade jag god kontakt.

Så gick några år, och den direkta kontakten med FFV upphörde mer eller mindre.

Sedan slutet av 40-talet har jag emellertid särskilt under sommarmånaderna åter fått känna många årgångar av FFV:are. Sedan 1962 är jag föreståndare på Lövudden efter den så hastigt bortgångne Aron Hallman.

När jag nu har tillfälle att genom Propellerbladet nå Er alla, FFV:are av äldre och yngre årgångar, vill jag gärna begagna tillfället att sända Er alla en hjärtlig och varm hälsning. Det skulle glädja mig och min fru Ulla (som Ni kanske känner bättre i sin egenskap av "damen i kiosken") om Ni på Era vägar uppåt eller neråt landet även tog vägen över Lövudden. Ni är alla hjärtligt välkomna.

Från oss här på Lövudden bringas Ni en varm önskan om en välsignelserik julhelg och ett i alla avseenden gott nytt år

Eder Walter Magnusson



En dag värd att minnas

Eftersom jag hade den stora förmånen att få delta i Kamratträffen vid skolans 25-års-jubileum, tänkte jag här summera ihop några intryck därifrån.

Tänk vad kul det var att få prata med gamla FFV-kamrater igen om gångna tider. Många av dem hade man ju ej sett på åtskilliga år. Det var intressant att få höra vad de sysslade med nu för tiden, om de var gifta och hade barn och allt sådant där.

Litet äldre hade väl de flestas anledsdrag blivit, men några svårigheter med igenkännandet var det aldrig tal om. Om inte annat kunde man med ledning av de i många fall medhavda barnen (höll på att skriva: medtagna dito, men, det lät ju inte så bra.) spåra identiteten, enär deras anledsdrag börjat antaga den form, som fäderna hade haft en gång i tiden då man gjorde deras bekantskap.

En t ex, hade "ställt upp" med ett par väl utvuxna telningar och då någon yttrade något om att "De är ju snart lika stora som farsan" svarade nämnde man: "Då skulle Du se dom jag har kvar hemma. Det här är bara B-laget."

Ett trivsamt program bestods det med i anslutning till årsmötet. Telegram inflöt bl a från en gammal FFV:are, Sören Håkansson, som ju sedan många år befinner sig långt utomlands. Den gossen har en sällsam förmåga att hålla kontakten med sin gamla skola hur avlägset bort han än befinner sig.

Vid varje större evenemang som äger rum, så nog hittar hans telegram fram. Något av ett föredöme.

Beträffande programmet märktes skådespelaren Folke Asplund i ett framträdande där han med god humor berättade om hur han i början av sin bana kom till flyget, samt ävenledes därifrån och till det yrke han nu sysslar med.

Som ett smakprov på sin eminenta skådespelarkonst framförde Asplund Ferlins "Den stora kometen".

Med fordönstämman lyckades han få publiken att pendla mellan stilla skratt och förtätad domedagsstämning. Med den dikten skulle han kunnat säkrat en plats som hedersledamot i Ifologiska Sällskapet, dom där herrarna som sysslar med identifiering av utomplanetariska rymdobjekt o dyl.

Sedan den stora kometen långsamt dragit bort från vår jord och fortsatt sin outgrundliga vandring ut mot Vintergatans spiralnebulosor och diktens handelsman i lugn och ro återställt sin våg till att visa för höga viktangivelser, precis som förut, kunde Asplund i triumf borsta rymdstoffet från kavajen och lämna plats på podiet åt en man i en helt annan branch, nämligen den i bil-sammanhang välkände "Volvo-Gunnar" Andersson, hos oss kanske ändå mera känd under namnet "Kuli".

