



PROPELLER- BLADET

Organ för FFV:s kamrattförening



LÖVUDDEN

Nr 30. Årg 19. December 1964

Vid årets kamratträff på Lövudden lovade vi, ett par Arbogagrabbar, att gemensamt försöka "snickra ihop" årets Propellerblad.

Löften är till för att hållas och vi presenterar härmed Arbogaeditionen av PB. Vårt tema har varit FFVK:s 20-årsjubileum, men naturligtvis har vi också önskat få med artiklar med mer allmänt innehåll.

Vi tackar alla dem, som var och en på sitt sätt bidragit till tidningens tillkomst.

Redaktionen önskar läsekretsen en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR.

PROPELLERBLADET

Organ för FFV:s kamratförening

Ansvarig utgivare:

Lennart Brendling

I redaktionen ingår:

Werner Larson

Lennart Brendling

Betty och Stig Hertze

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Jubileumshälsning från FF	1
FFV:s kamratförening genom 20 år	2
Reflexion	3
KFUM:s elevhemsverksamhet	4
En julhälsning från FFV-elever, klass 2	6
Meditation	7
Några fasta fornminnesmärken kring Västerås	8
Familjenytt	19
Hannibal	20
Ut- och inveckling vid Lövudden - Johannisberg	24
En tripp till USA	26
Aktuellt från Mosebacke monarki	27
Konsten att vara gift med en FFV-are	28
Brev från 86 Sören Håkansson	29
Upprop	31
Tillbyggnad vid elevhemmet i Arboga	32



Kungliga Flygförvaltningens

Underhållsavdelning

med

Driftbyrå och Verkstadsskola

gratulerar

FFV KAMRATFÖRENING

till dess

20-års jubileum

och lyckönskar föreningen till fortsatt arbete i samma goda anda och kamratskap som städse varit rådande bland FFV:are. Ämbetsverket vill även framhålla Kamratföreningens stora betydelse att inspirera till sammanhållning, förkovran och framåtanda till fromma för såväl den enskilde individens som flygvapnets bästa.

Per Jurander

chef för Underhållsavdelningen

J-O Arman

chef för
Underhållsavdelningens
driftbyrå

Ove Ahlgren

chef för
Verkstadsskolan

Arne Yngvesson



Då man skall försöka att göra en kort historie-skrivning om kamratföreningens tillblivelse och öden genom åren är det speciellt några händelser som bör nämnas.

Upprinnelsen till bildandet av en kamratförening kan skönjas till de obligatoriska samkvämsaftnar som hölls om fredagskvällarna på Johannisberg under elevhemmets första år. Dåvarande föreståndaren, nu bortgångne sekr Aron Hallman, införde en programpunkt som bestod i att för en månad i taget välja ordförande och sekreterare vilka skulle leda möten, där allehanda saker togs upp till diskussion, såsom skivinköp, val av grammofonskötare, idrottsfrågor och dylika gemensamma angelägenheter. Hallmans avsikt var att härigenom lära oss grabbar lite möteteknik, en lärdom som man alltid har nytta av.

På ett av dessa möten minns jag att Hallman tog upp frågan ang bildandet av en kamratförening. Detta var på hösten 1944. En interimstyrelse valdes vilken utarbetade förslag till stadgar, och året där-efter bildades föreningen och den första styrelsen valdes. Föreningens främsta målsättning skulle vara att främja kamratskapet mellan alla FFV-are och jag tror att den under årens lopp har bidragit till detta.

Många styrelsenamn är det man i protokollböckerna kan läsa om, som har hjälpt till med att föra föreningen vidare. Ett namn bör speciellt nämnas, nämligen sekr Erik Tunås, som praktiskt taget alltsedan bildandet har varit KFUM:s representant i styrelsen och alltid biträtt övriga mindre rutinerade styrelseledamöter med visa råd och praktiska handlingar.

De kamratträffar som föreningen alltsedan bildandet, årligen har arrangerat, har blivit en fin tradition och är säkert en viktig faktor för att hålla kontakten levande mellan elever; skola och elevhem.

Årets träff ägde rum i början av maj med sedvanligt program och besöktes av ett femtiotal medlemmar.

Ett överslag över totalt antal besökare från olika delar av landet som under tjugo år har deltagit i dessa träffar ger säkert över tusentalet, en inte så föraktfull siffra.

Föreningen började, helt i linje med sin främsta uppgift, att år 1960 dela ut ett stipendium till en avgående elev ur klass 2 som har dokumenterat sig som den bästa kamraten. Förslag till stipendiat lämnas av eleverna själva och slutlig uttagning sker av en speciell stipendienämnd. Årets stipendiat blev Allan Luks.

En speciell stipendiefond har bildats av de ständiga medlemsavgifter som erläggs. Denna avgift är femton gånger årsavgiften eller f n kr 75:- och berättigar till ständigt medlemskap i kamratföreningen. Fonden uppgår f n till kronor 570:-.

En händelse som också är värd att nämnas, är överföringen av föreningens medlemsmatrikel på hålkort. Vad detta betyder för att förenkla administrationen förstår var och en. Adressremsan t ex för utsändandet av detta blad, framställs med hjälp av hålkortsmatrikeln. Så på denna punkt är det säkert inte många föreningar av vår storlek som slår oss på fingrarna.

Förtjänsten av detta uppläggningsarbete och den kontinuerliga aktualiseringen av registret tillkommer helt vår förre ordförande Kjell Holmberg.

På ett tidigt stadium i föreningens historia uppkom förslag från rektor Ahlgren om att en föreningstidning borde finnas. Efter säkert många sömn-

lösa nätter såg det första numret av "Propellerbladet" dagens ljus år 1944.³ Det var ett gäng intresserade elever som knåpade ihop ett antal nummer som mottogs med stor förtjusning både av FFV-elever och andra. Tidningen såldes nämligen även till utomstående, främst till personalen på de centrala verkstäderna. Den kostade 50 öre och pengarna skulle förmodligen användas till framställningskostnaderna. Mannen bakom dessa första "Propellerblad" var främst en glad kurre vid namn Sigvard Hansson. Till sin hjälp hade han flera goda tecknare och poeter bl a Karl Axel Pantzar, Olov Hennell m fl. Innehållet bestod till stor del av skojiga teckningar med aktuell anknytning. Den mesta texten var skriven på vers, så man förstår att det var många timmars arbete som låg bakom varje nummer.

Från dessa första numren väsentligt avvikande både till utseende och innehåll har, med många olika medlemmars intresserade hjälp, Propellerbladet fortsatt att sporadiskt utkomma. En målsättning har dock varit att till varje jul kunna komma ut med ett nummer. Vi får vara tacksamma mot de medlemmar som är villiga att arbeta med tidningen, ty att den är efterlängtd och välkommen har vi ofta fått bevis för.

Bladet sänds ju nu ut avgiftsfritt till alla medlemmar av kamratföreningen och andra intresserade, och detta har möjliggjorts genom flygförvaltningens ekonomiska hjälp för tryckkostnader, en hjälp som vi har all anledning att vara tacksamma för.

Och med denna korta återblick tillönskas föreningen och vår tidning lycka till och min varma förhoppning är att Ni yngre FFV-are hjälper till att bära "arvet vidare" som det brukar heta i allvarligare sammanhang.

REFLEXION



"Vårt förflutna väljer det tillkommande" har någon sagt. Det liv vi lever disponerar oss alltså för framtiden och för de situationer vi kommer att möta - en sanning som måste stämma oss till eftertanke.

Till FFV kom vi kanske av en slump, en ödets nyck eller genom Guds ledning - vad vi nu kallar den kraft som styr våra liv. Tiden vid FFV har emellertid genom den utbildning och den uppfostran vi fick där gett vår verksamhet och vår livssyn sin inriktning. Det är inte bara vanlig anständighet som bör få oss att tacksamt tänka tillbaka på tiden vid vår kära skola - det är också nödvändigt för vår fortsatta utveckling, att vi håller oss påmind om vad som i så hög grad utgör grunden för vad vi är.

Vår kamratförening och vår tidning är därför ting som vi måste vara rädda om, vidmakthålla och vidareutveckla - kamratträffarna ger tillfällen till återblickar och gemenskap som vi bör ta vara på.

Med hälsningar

Gunnar Wikström
4239

