

1954



PROPELLER- BLADET



Vi sänder här en brittsommarhälsning till Eder alla, samt några notiser och nyheter som vi hoppas ska intressera.

Och så önskar vi Er alla tillbaks från en som vi hoppas mycket solig och trevlig semester samt önskar lycka till!

Hälsningar

Redaktionen



I samband med kamratträffen den 8-9 maj avhölls för första gången en direkt kontaktkonferens mellan kontaktmännen inom F. F. V. K. och flygförvaltningen, vilkens representant var 1. byråingenjör Harry Dahl, samt skolans rektor ing Ove Ahlgren. Anledningen med detta var att FF skulle, eller rättare sagt ville, efterhöra våra olika (eller i många fall lika) åsikter beträffande sådana problem som uppstår eller som ej skall uppstå för F. F. V:are under och efter skoltiden.

Flera frågor kom upp till behandling under det nära tre timmars långa sammanträdet, och här nedan följer i korta drag de saker som vi tror har den största betydelsen.

1. Första frågan som kom upp var ang utplaceringen av tvåorna för praktikanttjänstgöringen. Här påpekades från flera håll de svårigheter som dessa elever har när det gäller ekonomi och bostad. Den subventionering som utgår på elevhemmen till de, som enligt avtal, har mindre betalt, har ju de som placeras på flottilj, och det är numera ganska många, ej någon förmån utav. Därför uttalades den önskan att tvåorna i största möjliga utsträckning skall få göra sin praktikanttjänstgöring på central verkstad, och i de fall då så ej kan ske, kunna erhålla de förmåner som dessa har. En bättre kontakt med speciellt dessa tvåor och treor som är ute på flottilj efterlystes också från flera håll.
2. En bestämd önskan uttalades om att beskedet till den avgående klassen ang placeringen skall ske tidigare än vad som i allmänhet är fallet, detta bör meddelas minst en månad i förväg.
3. Att i största möjliga utsträckning fördela dessa fyror till de stäl- len där de får användning för sin utbildning och ej, som i flera fall har inträffat, att dessa i långa tider får syssla med helt andra arbetsuppgifter än de som äro avsedda.
4. De premier som nu betalas ut efter 3 års anställning efter skolan togs upp till diskussion, och det påpekades att denna varit av samma belopp ända sedan skolans start, trots den allmänna penning-

förskjutningen. En önskan framfördes dels om en justering härvidlag, och dels om en ytterligare premie efter t ex 3 års fortsatt anställning efter det att första premien utbetalats.

5. Frågan om någon form för att kunna komplettera betygen under de två sista åren diskuterades. Nu är det ju så att avgångsbetyget innefattar många betyg som äro satta efter de två första åren, och säger sålunda intet om någon under de två sista åren inhämtat ytterligare kunskaper i något ämne.
6. Det påpekades att den flygmateriel som flygmontörerna har till förfogande vid skolan är i omodernaste laget, varför ett uttjänt reoplan efterlystes.

Flera andra frågor diskuterades men detta var det viktigaste. Vi vill slutligen tacka flygförvaltningen för att denna konferens kunde komma till stånd, samtidigt som det är vår förhoppning att de frågor som kom fram, skall tagas upp till behandling och lösas. Vi äro väl medvetna om att många problem kanske äro svåra att bemästra, men vi äro övertygade om att flera frågor mycket väl kan lösas till allmän belåtenhet.



Kamratträffen 1954

Årets kamratträff avhölls i Västerås lördagen och söndagen den 8-9 maj, med en mycket talrik anslutning. Som bekant delades i år ej ut några resebidrag, men att trots detta tillslutningen blev så god, vittnar om det stora intresse som finnes för saken. Vidare hade flygförvaltningen då också kallat en representant från varje flottilj, i de flesta fallen kontaktmännen, till överläggningar, och detta bidrog ju också till att träffen blev något mer än vanligt.

Deltagarna kom de flesta på lördagen och ett samkväm var på kvällen ordnat på Lövudden. Söndagen inleddes med flagghissning och korum samt därefter frukost.

Idrotten bestod i år av en fotbollsmatch mellan nuvarande elever och utgångna, där de utgångna visade att gammal är ändå äldst.

Kamratföreningens årsmöte avklarades utan större diskussioner och styrelsen omvaldes på alla poster utom kassörsposten där Gunnar Wikström som numera flyttat från Västerås, ersattes med styrelsesuppleanten Bertil Andersson. Wikström blev vald till styrelsesuppleant.

Träffen avslutades i gammal känd stil, med en härlig vårmiddag, varefter deltagarna reste hem var och en till sitt, belåtna som vi hoppas, både med träffen och det strålande vädret som hela tiden visade sin bästa sida.





SOLFÖRMÖRKELSEN

I Kisa-trakten såg jag solförmörkelsen. Himmelen var täckt av moln, men för några sekunder kom en strimma av den mån-liknande solen fram. Så följde det intressanta fenomenet att det blev mörkt mitt på ljusa dagen. Detta enastående skådespel väckte många tankar.

Det tog inte många minuter att erfara hur mörkret allt mer blev förhärskande. Solen var borta. Livet liksom stannade av. Den korta stunden gav en känsla av hur oerhört dystert och livlöst det blir när Solens kraft är undanträngd. Där jag stod blev horisonten så mörk, i djupaste gråblå färgton. På sekunden tycktes tidtabellen stämma och det måste ju förundra en lekman hur enastående vetenskapsmän och forskare kunna behärska vad som händer och sker.

Men mörkret försvann, ljuset återvände, det blev återigen som förut. Det ljusnade vid horisonten, fåglarna började åter att sjunga, var och en kunde på nytt förnimma att livet går vidare.

Ofta händer det i en människas liv att mörker tränger undan ljuset och glädjen. Men också här träder livserfarenheten till hjälp, de eviga kraftkällorna i Bibeln visar att de står sig. Det finns ingen så total förmörkelse att icke Guds kraft kan återställa ljuset, tron och hoppet.

Att minnas detta är av betydelse och till en icke oväsentlig hjälp när tankarna skådar in i nutid och framtid. Framtiden är visserligen förborgad, men alla tro vi på och leva för den. Låt oss leva i tro att ljuset alltid segrar och att detta är ett faktum lika säkert tillämpat i naturen som den enskilda människans liv.

Hjärtligaste hälsningar från K. F. U. M. i Västerås

E. T.

En minnenas kväll

Det brukar ju inte anses tidsenligt att titta tillbaka på flydda tider, men trots detta vill nog en FFV:are gärna minnas "den gamla goda tiden". Intimt förknippad med denna tid är givetvis skolans första föreståndare, civilingenjör Sven Nylinder, alias Nylle. Han som byggde upp FFV (FLS som det hette på den tiden). Hans arbete, intresse och energi skapade en anda, som vi "gamlingar" aldrig kommer att glömma. Vi fick med andra ord en del av Nylles personlighet, ett fint tillskott till vår yrkesutbildning.

Nåväl, denna kärlek till Nylle gjorde att vi FFV:are i Västerås länge talade om, att försöka ordna ett sammanträffande.

Den 4 mars i år kunde denna gamla tanke förverkligas. Förutom kvällens huvudperson hade vi även inbjudit en del andra prominenta personer, som haft och har med FFV att göra.

Man såg Erik v. Köhler, Erik Tunås, Aron Hallman, Göte Sjödin, Ove Ahlgren, Valentin Hofstedt, David Malm och Verner Larsson.

De gamla FFV:arna i vår voro 100-%-igt representerade. Vi började med en kopp kaffe, några kampsånger och välkomsttal av Arne Yngvesson.

Sedan trädde Nylle fram på podiet. Han berättade om sin vistelse i Amerika, där han varit i ett år. Han hade under denna tid företagit en bilresa som hade gått praktiskt taget genom samtliga stater. Under denna resa hade han tagit ett 150-tal utomordentligt fina och intressanta färgfoton, vilka jämte de utmärkta kommentarerna till varje bild storligen imponerade på oss.

Sedan spelade Aron Hallman några av våra favoritstycken på pianot och Göte Sjödin deklamerade på gammalt känt manér.

v. Köhler avslutade med att visa färgbilder som han tagit under skolans första tid. Det var bilder från skolan vid CVV, elevhemmet vid Johannisberg, båtturer, segelflygning m.fl. episoder. Dessa bilder blev en värdig avslutning på denna minnenas kväll.

ÅRETS

avgående

ELEVER

Måndagen den 21 juni utexaminerades återigen en kull från F. F. V. Denna gång var det sex st flygmontörer, tio st telemontörer samt tre st instrumentmakare som kämpat sig igenom de fyra åren vid F. F. V.

Vi vill här gratulera Er och önska lycka till på den fortsatta vägen, samtidigt som vi vill uppmana Er att alltid hålla kontakten vid liv, både med de övriga F. F. V:arna på arbetsplatsen och med skolan, elevhemmen och kamratföreningen.



De som i år har blivit färdiga, samt inom parentes deras placering:

Stående fr. v. Lars Johansson (CVV), Uno Fjellgren (Fc), Rolf Guldstrand (F14), Ove Malmqvist (Fc), Hans Hermansson (F5), Roland Sjödin (F4), Bruno Rydin (F17), Lars Erik Larsson (CVM), Kjell Karlsson (F17), Rolf Billström (F13), Stig Andersson (F17), Lennart Helje (F2).

Sittande fr. v. Bengt Wilkens (F14), Bror Persson (F5), Kjell Lundberg (Fc), Kent Josefsson (F16), Hans Holmgren (F2), Per Pagoldh (CVA), Roger Eriksson (F15).

Notiser



Återigen är det en F. F. V. :are som har blivit medlem i den internationellt kända "Caterpillar club". Denna gången var det numera fältflygaren Göran Halvarsson, som efter kollision mellan två tunnor, hoppade i fallskärm och tog mark oskadd.

Vi gratulerar till den sansade handlingen och den lyckliga utgången av ett otäckt tillbud.



Skolans flygplanspark har nu utökats i och med att man nu fått en J21R att praktisera på. Så nu lär det väl bli lite andra tongångar då "verkarn" har praktiska övningar med sina blivande flygmontörer.

Taget ur gamla Propellerblad

Denna tidnings tre första nummer var till utseende och innehåll inte riktigt lik sina efterföljare och vi vill här och i några kommande nummer saxa något av innehållet.

Annonser

Ett mindre parti portnycklar passande till huvudingången å Johannisberg, utsäljas så långt lagret räcker. Humant pris.

Sv. t. "Nu eller aldrig"

D. t. a.

Cykel, äldre mod (1896) säljes förmånl. av ing E. v. Köhler, vilken är i användbart skick, men saknar gumma.

Sv. t. "Gasljus" F. F. V.



Tag inga onödiga risker.
Förlora ej kontakten med FFL
efter elevtidens utgång.
Prenumera i tid på PROPELLER-
BLADET

Yngling i 15 års ålder får
anställning som russin-
skrynkare.

Sviskonbageriet Sprutmojen
Gurksaltaregatan 102
Västerås

Filare med minst tre års
praktik får anställning vid
Centrala Filmjölsfabriken
Lön efter överensk.



PB-redaktörens dröm



AUG 1954